

BORCA DAYALI EKONOMİ ÇAĞDAŞ KÖLELİK

Din, kişiyi Allah'a, zamanında ödenemeyen borç da insana kul eder. Allah'tan başkasına kul olmayı, en büyük suç sayan İslam'ın, faizli borcu kabul etmesi düşünülemez.

Bir gelir, alım satımdan elde edilirse kâr, malı kullanırdırmaya karşılıksa kira, bir işe karşılıksa ücret adını alır. Bunlar birer ekonomik faaliyettir. Faiz ise bir ekonomik faaliyetten değil, borçtan elde edilen gelirdir.

Bir iş yapmadan gelir elde etmek insana ters geldiği için faiz, vadeli satışa benzetilir. Peşin fiyatı 10 lira olan bir malı iki ay vadeli 11 liraya satmak ile bugün verilen 10 liraya karşılık iki ay sonra 11 lira almak birbirine benzer. Ama malı satan kişi, iki ay sonra aynı malı, 11 liradan ucuza alabilirse kâr etmiş olur. 11 liraya veya daha fazlaya alırsa kârdan söz edilemez. Faizci her zaman kazançlıdır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

Faiz yiyenlerin tavrı, şeytanın takılıp aklını çeldiği kimsenin tavrından farklı değildir. Bu (şeytanca tavır) onların, "Alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir" demeleridir. Allah, alım satımı helâl, faizli işlemi haram kılmıştır. (Bakara 2/275)

Borç vermek, satış yapmak gibi olmadığından faizli bankaların ticaret yapmaları yasaktır. Ama algı yönütimini sürdürülerek bütün dünyada onlara ticarî banka unvanı verilir.

Faizi, kira gelirine benzetenler de vardır. Ama kiralan mal elden çıkarılamaz. Kira süresi içinde kullanılıp geri verilir. Borç ise harcanmak için alınır. Harcanmak için alınan bir malın kirası olmaz.

Din kelimesi, borç anlamına gelen deyn kökündendir. Din, Allah'a olan borcu, deyn insanlara olan borcu ifa-

de eder. Din, kişiyi Allah'a, zamanında ödenemeyen borç da insana kul eder. Allah'tan başkasına kul olmayı, en büyük suç sayan İslam'ın, faizli borcu kabul etmesi düşünülemez. Nebîmizin şu duayı yaptığı rivayet edilir:

"Allah'ım! Borca batmaktan, düşmana yenik düşmekten ve düşmanları sevindirmekten sana sığınırım."¹

Kredi sistemi, hiçbir savaşın yapamayacağı şekilde insanları köleleştirmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

Müminler! Allah'tan korkun; inanmış kişilerseniz kalan faiz alacaklarınızı bırakın (almayın). Bunu yapmazsanız Allah'a ve Elçisine karşı savaş halinde olduğunuzu bilin. (Bakara 2/278-279)

Borç, ihtiyacı karşıladığından cazip gelir ama ödemesi zordur. Aceleci bir yapısı olan **"İnsan, kötülüğü, iyiliği ister gibi ister."** (İsrâ 17/11) Aklını iyi kullanmayan, başını belaya sokar. Türkiye'den, iki küçük resme bakalım:

A- T.C. Merkez Bankasının 28.08.2015 Gününe Ait İstatistiği

Bu tarihte dolaşımdaki kâğıt para 104 milyar 636 milyon 736 bin TL idi. Bunun yaklaşık 1/8'i olan 13 milyarı bankalarda olur. Onun da 3 milyarını günlük işler için tutsalar kredi vermek için kullanacakları miktar 10 mil-

1 Nesâî, İstîâze, 34.



yar lira olur. O tarihte bankaların verdiği kredi, bunun tam 142 katı olan 1 trilyon 421 milyar TL idi.

Bu tarihte kredi faizleri %14-16 arasındaydı. Ortalama %15'ten hesap etsek bankaların yıllık faiz alacakları 213 milyarı aşmış ve kredi için ayırdıkları 10 milyarın 21 katını geçmiştir olur.

B- BDDK'nın 05.06.2017 Tarihli Günlük Bankacılık Sektörü Raporu²

Bu rapora göre toplam para %8 civarında artarak 113 milyar 735 milyona çıkarken banka kredileri %40 civarında artarak 1 trilyon 905 milyara çıkmıştır.

Bu tarihte kredi faizleri %17-18 arasında olduğundan bankaların faiz alacakları, kredi için ayırdıkları 10 milyar civarındaki paranın yaklaşık 33 katı olan 333 milyar geçiyordu. 333 milyar, ülkedeki toplam paranın üç katına yakındır. Yani bankaların bir yıllık faiz alacakları, ülkedeki toplam paranın üç katını bulmaktadır. Kredi için ayırdıkları para 10 milyar civarında, verdikleri toplam kredi 1.9 trilyonu geçtiği için yaklaşık 190 katı hayali para üretip borç verdikleri ortaya çıkar. Bu, büyük bir felakettir. Allah'ın Elçisi şöyle demiştir:

“- Felâkete sürükleyen yedi şeyden sakınınız.

² http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Istatistiki_Veriler/Gunluk_Raporlar/Gunluk_Raporlar.aspx

- Ey Allah'ın Elçisi nelerdir onlar?

- Allah'a ortak koşmak, sihir, haklı sebeple olması bir yana Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana toplu hücum yapılacağı sırada savaştan kaçmak ve kötü yolla ilgisi olmayan namuslu mümin kadınlara zina iftirasında bulunmaktır.”³

Allah'ın Elçisi bir de şöyle demiştir: “Allah faizi yiyene ve yedirene lanet etsin.”⁴

Şimdi paranın bu hale nasıl geldiğini anlamaya çalışalım.





1. Para

Yirminci asrın ilk çeyreğine kadar altına ve gümüşe olan talep yüksekti. Çünkü onlardan para basılırdı. Yeni gümüş yataklarının keşfine kadar bunların değerleri arasındaki oran pek değişmiyordu. Mesela Ömer (r.a.) zamanında 200 dirhem gümüş 20 dinar altın değerindeydi. Bu paraların ağırlıkları arasında yediye onluk bir oran vardı. Yani bir altın 10 gümüş para değerinde; 10 gümüş para da 7 altın ağırlığındaydı.⁵

³ Buhârî, Vesâyâ, 23; Müslim, İman, 145.

⁴ Buhârî, Büyü'ü' 25; Müslim, Müsâkât, 105. Allah'ın laneti, rahmetinden uzaklaştırması; ikramda bulunmamasıdır.

⁵ Ebubekr Ahmed b. Ali el-Cessas (305-370 h.), Ahkâm'ül-Kur'ân, Bab'üd-diyet min gayr'il-ibil, c. II, s. 237; el-Kâsânî, el-Bedâ'ius-sanâi', Beyrut, 1394/1974, c. VII, s. 253.

	
1 Dinar	10 Dirhem değerinde
	
1 Dinar=4.35 gr 4.35x7=30,45 gr	1 Dirhem=3.045 gr 3.045x10=30,45 gr

⁶ Veznu seb'a denen bu oran, Sünnî - Şîî bütün mezheplerin ortak kabulü olmuştur. Bugün altın ve gümüş, depolara doldurulmuş ve süs eşyası olma dışında bir işe yaramaz hale getirilmiştir.

Altın ve gümüş paraların ağırlık ve ayarı önemlidir. O konuda sarraflara güvenildiği için piyasadan mal almak isteyen, parasını genellikle sarrafa emanet eder, aldığı şeyin bedelini ödemesi için ona talimat yazardı. İranlı gezgin Nasır Hüsrev, 1045-1052 (437-444 h.) senelerinde yaptığı gezilerle ilgili anılarını yazdığı Sefernâme adlı eserinde, Basra'da gördüğü bir olayı şöyle anlatır:

"...Basra'da sabahleyin Huzaa çarşısında, öğlen Osman çarşısında, akşam da Kaddâhîn çarşısında olmak üzere günde üç pazar kurulur. Herkes parasını sarrafa vererek ondan sakk (çek⁷) alır. Sonra alacağı malları alır ve bedelinin ödenmesini sarrafa havale eder. Müşteri şehirde kaldığı süre içinde sarrafın sakkından (çekinden) başka bir şey kullanmaz.⁸"

Batı'daki sarraflara banker denirdi. Onlar da ödemeyi,

⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdulaziz BAYINDIR, Ticaret ve Faiz, İstanbul 2016, s. 141 vd.

⁷ Çek kelimenin aslı Arapça sakk (السك) 'tır. İngilizcede check, Fransızcada cheque şeklinde yazılır. Joseph Schacht, İslam Hukukuna Giriş, (çev: Mehmet Dağ, Abdülbaki Şener), Ankara, 1977, s. 87.

⁸ Nasır Hüsrev Alevî, Sefernâme, (Arapçaya çev: Yahyâ el-Haşşâb), Kahire, 1945, s. 96.

para sahiplerinin talimatı ile yaparlardı. Bunlar, emanet bırakanlardan bazısına, üzerine bir altın, beş altın veya on altın gibi rakamlar yazılı makbuz verirler, para gibi dolaşıma çıkarırlardı. İsteyen herkes onları bankere götürür ve üzerine yazılı altınları hemen alabilirdi.

Bankerler, kasalarındaki altın ve gümüşün fazla talep edilmediğini görünce onların, nakit talebini karşılayacak kadar olmasına dikkat ederek kendilerinden borç isteyenlere hamiline yazılı makbuz (banknot veya sertifika) vermeye veya çek yazabilecekleri birer cari hesap açmaya başladılar. Böylece verdikleri faizli borç, ellerindeki altın ve gümüşün birkaç katına çıktı, piyasa bu çek ve makbuzlar sardı.

Daha çok borç verebilmek için mevduat aramaya başladılar. Verdikleri faizle aldıkları faiz oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen zenginliklerinin nasıl arttığını çoğu kimse anlayamıyordu.⁹

Bankerlerin sırrını keşfeden İngilizler, 1694'te Merkez Bankasını kurdu, ellerindeki altına karşılık olduğunu söyleyerek çok miktarda Sterlin bastı ve ekonominin lideri oldular. Yeterli miktarda altınlarının olmadığı, 250 sene sonra anlaşılabilirdi ve Sterlinin saltanatı sarıdı. 1944'te Bretton Woods anlaşmalarıyla Amerikan Doları Sterlinin yerini aldı. Doları altınla değiştirenler yüzünden Amerika'nın altını azalınca Başkan Nixon, 1971'de Doların altına çevrilebilirliğine son verdi. Artık kâğıt paraların gerçek değeri, hurda değeri kadardır. Bunların para sayılması için inanılmaz bir algı yönetimi yapılmaktadır. İktisat fakülteleri, ekonomi kurmayları, basın ve yayın organları bu yönetimin baş oyuncularındır. Bu algı kaybolduğu anda o paraların yeri çöplüktür.

İnternetin keşfi ile iş, iyice çığırından çıktı. Bankalar, kendilerinde kayıtlı rakamdan başka bir varlığı olmayan hayalî paralar üretmeye başladılar. Plastik kartlarla ve hesaptan hesaba nakille kullanılan bu paralar, kâğıt paranın 200 katını geçmektedir. Bunlar faizli borç olarak verildiği için sömürü inanılmaz boyutlara ulaşmıştır.

⁹ Feridun ERGİN, Kredi Sistemi, İst. 1980, s. 9-10.

Artık para, internet üzerinden gidip gelen rakamlara dönüştü. Bu yolla milyonlarca lira nakledebilirsiniz ama 10 bin liralık nakit paraya ihtiyacınız olsa, banka onu bulmakta zorlanır. Bir yerde elektrik kesilse hayat durur. Çünkü para yerine kredi kartları kullanıldığı için hiç kimsede ihtiyacı karşılayacak kadar kâğıt para yoktur. Sistemde bir problem çıksa da kart sahibinin hesabındaki para gözükme anında parasız kalır.

Birer tanrı konumuna gelmiş olan para babaları sorgulanamadığı için, her yolu deneyerek yaptıkları algı yönetimi ile bu hayalî paraların olmayan değerlerini indirip yükselterek sömürülerini derinleştirmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devirlerinde 1 lira, 7,364 gram ağırlığında bir altın demektir. 10 Haziran 2017 günü bir cumhuriyet altını 967 liraya çıkmıştı. 2005 yılında paradan silinen altı sıfırı eklemek gerektiğinden Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar para değer kaybının 967 milyon kat olduğu görülür. Bu yolla birçok servet, sahibinin elinden çıktı ve haksız olarak başkalarının eline geçti.

Halife Ömer döneminden yakın zamana kadar geçen uzun asırlar içinde parada bir değer kaybı görülmezken 90 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar büyük değer kaybının sebebi, bugünkü para-kredi sistemidir.

Devlet dışında herhangi bir kişi veya kuruluş para üretirse ağır biçimde cezalandırılır. 5237 Sayılı TCK'nın 197. maddesinde Parada Sahtecilik Suçu şöyle düzenlenmiştir.

(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde Kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne ka-

dar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



zarar görenlere yapılması öngörülen bir ödeme yoktur. Üstelik hapis hane masrafları da halkın vergisiyle karşılanır. En önemlisi ise bu konuda en büyük suçu işleyen para babalarının sorgulanamamasıdır. Çünkü tanrılar sorgulanamazlar.

2. Para Ve Mal Dolaşımı

Para, kan gibidir. Kan, hücrelere oksijen ve işlenmiş gıda götürür. Onların ürettiğini de ilgili yerlere taşıyarak vücudu canlı tutar. Bunun tek şartı, kanın yeterli miktarda olması ve bir engele takılmadan dolaşmasıdır.

Hücrelerin gıda ve oksijene olan ihtiyacı gibi insanın da mal ve hizmete ihtiyacı vardır. Bunların dolaşımını sağlayan da paradır. Dolaşıma çıkan 100 lira, bir süre sonra yüzlerce kişinin eline geçer ve hepsinin işini görür. Bunun da olmazsa olmaz şartı, yeterli miktarda olması ve bir engele takılmadan, güvenle dolaşabilmesidir. Paraya müdahale edilir veya dolaşımı engellenirse ciddi sıkıntılar ortaya çıkar.

a. Para Dolaşımı

İnsan hayatındaki önemi sebebiyle para dolaşımına engel olmak suçtur. Allah Teala şöyle demiştir:



Görsel Kaynağı: Immeuble du Crédit Lyonnais (siège).jpg, Renaud d'Avout, 21 September 2008. From Wikimedia Commons, the free media repository

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

...Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele! Alevli ateş içinde kızdırılacak olan o altın ve gümüşlerle sırtlarının ve yanlarının dağlanacağı gün onlara şöyle denecektir: “İşte kendiniz için biriktirdiğiniz! Biriktirdiğinizin tadına varın bakalım!” (Tevbe 9/34-35)

Bu gibi kişilerin sebep olduğu para darlığı, insanların canını yakar. Başkasının canını yakan, aslında kendi canını yakmış olur. Çünkü şu ayete göre Allah, suç ile ceza arasında bir denge kurar:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Kim (Ahirete) iyilik yapmış olarak gelirse, daha iyisini bulur. Kim de kötülük yapmış olarak gelirse, kötülük yapmış olanlara sadece yaptıklarının karşılığı verilir. (Kasas 28/84)

Âyette geçen “Sebîl’ullah” Allah’ın yolu, Allah’ın dini-dir. O, dinini şöyle tanımlamıştır:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmez. (Rûm 30/30)

“Allah’ın insanları yarattığı fıtrat” onlardaki doğal yapıdır. Bu yapıya uyan her davranış, Allah’ın dinine de uyar. Bir koyun, suyu ve otlığı olan bir yerde, tek başına bütün ömrünü geçirebilir. İnsan öyle değildir, başkalarının ürettiği mal ve hizmet olmadan yaşayamaz.

İnfak, bir şeyi tünelden geçirmek gibidir. Çünkü tünel anlamına da gelen “nafak” (النفق)’tan türemiştir.¹⁰ Kan, tünel gibi olan damarlardan geçip nasıl vücuda yayılırsa, para ve üretim de harcama kanallarıyla topluma yayılır. Bu yüzden infak, insan hayatının olmasa olmazıdır.

Parayı biriktirip “...Allah yolunda infak etmeyenler” mal ve hizmet dolaşımını engelleyip halka acı çektirenlerdir. Allah yolunda infakın bir türü de ihtiyaç sahiplerine verilen sadaka ve zekâttır. Bunları engelleyenler cehennemde, suçlarına denk bir ceza çekeceklerdir.

b. Mal Dolaşımı

Sosyal yapının sağlıklı işlemesi, güven ve tatmin ortamına bağlıdır. İlgili ayetler şöyledir:

Allah, rızık her yerden bol miktarda gelen, güven ve tatmin içindeki bir kenti örnek verir. Derken orası, Allah’ın nimetlerine nankörlük etmeye başlar. Allah da işlerini bozmalarına karşılık onları, açlık ve korku içinde sokar. (Nahl 16/112)

Müminler, mallarınızı aranızda uydurma (bâtıl) yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin de kendinizi öldürmeyin; Allah size karşı çok merhametlidir. (Nisâ 4/32)

Ticaret, gelir elde etmek için yapılan mal ve hizmet satışıdır. Bunları üreten ve pazarlayanlar güven içinde olmalı ve kazançları kendilerini tatmin etmeli ki işlerini sürdürebilsinler. Ayetteki “Kendinizi öldürmeyin” emri, “Mallarınızı haksız yolla değil karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin de kendinizi öldürmeyin.” manasındadır. Bu emir ve yasaklara uyulmazsa çöküş başlar ve hayatı sürdürmek imkânsız hale gelir.

10 Ahmed b. Faris b. Zekeriya, Mu’cemu mekâyis’ul-luğa, نفق md. Beyrut, tarihsiz.

3. Faiz

Nebîimizin şu sözlerine göre “faiz, borçtan elde edilen gelirdir.”

“Faiz yalnızca borçta olur.”¹¹

“Elden ele (peşin) olanda faiz olmaz.”¹²

“Faiz yalnız vadeli borçta olur.”¹³

“Vadeli borcun dışında faiz olmaz.”¹⁴

Şu âyetlere göre de faizin kat kat katlanarak artma özelliği vardır:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

Ey Allah’a güvenenler! Özelliği kat kat katlanarak artma olan¹⁵ faizi yemeyin. Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun ki umduğunuza kavuşasınız. Ayetleri görmezlikte direnenler (kâfirler) için hazırlanmış olan o ateşten kendinizi koruyun. (Âl-i İmrân 3/130-131)

Kur’ân’a uyma yerine onu kendilerine uydurmaya çalışanlar, ayeti çarpıtılarak, kat kat katlanıp ana parayı geçen faizin haram olduğunu iddia ederler. Halbuki faizin en azı bile haramdır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Ey inanıp güvenenler, Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun! O’na gerçekten güveniyorsanız, kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin! Eğer vazgeçmezseniz, Allah ve elçisi tarafından açılmış bir savaşın içinde olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir; böylece ne haksızlık edersiniz ne de haksızlı-

11 Dârimî, Büyü’, 42 (Lâ riba illa fî’-nesieh).

12 Müslim, Müsâkât, 103 (596).

13 Müslim, Müsâkât, 102 (1596); Nesâî, Büyü’, 50 (Beyu’l-fiddah b’iz-zeheb v’ez-zeheb b’il-fiddah)

14 Buhârî, Büyü’ 79 (Bey’ud-dinâr b’id-dinâr nesâen), Müslim, Müsâkât, 101 (1596).

15 Âyetteki kat kat katlanarak artma = أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ifadesi faizin değişmez özelliğini (hal-i sabitesini) gösterir.

ğa uğrarsınız. (Bakara 2/278-279)

En son inen ayetlerden olan¹⁶ bu ayetlere göre verilen borcun üstündeki her fazlalık faizdir.

Ayette geçen: “**böylece ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız.**” ifadesi, enflasyon farkının alınacağını gösterir. Bugün para gerçek değeri ile değil, üzerinde yazılı değerle işlem görür. Değerindeki değişme, taraflardan birini zarara sokar. Ayet, taraflardan hiçbirinin zarara sokulmamasını istemektedir.

4. Kredi Sistemi

Tasarrufları, faiz ödeyerek toplayıp faizli borç verme sistemine kredi sistemi denir. Bu işi daha çok bankalar yürütür. İşin içine banka girince dengeler bozulur. Mesele dolaşımdaki parası 300 milyon lira olan bir yerde bir banka 30 milyon lira mevduat toplasa, vücuttaki kanın %10 azalmasına benzer bir sıkıntı meydana getirir. O parayı faizli borç olarak verince kısmî bir rahatlama olur. Rahatlamanın kısmî olması, halktan toplanan paraların geçici bir süreyle, teminat gösterebilen küçük bir kesime verilmesinden kaynaklanır.

Faiz oranı %10 olsa ve her şey iyi gitse de borçlar vadesinde ödense, vade sonunda piyasadan toplam 33



16 Buhârî, Büyü’ 25.

milyon lira çekilir. Bu para bir günde çekilemez. Uzunca bir süre, vadesiz mevduat olarak bankanın kasasında biriktirilir. Bu sırada para darlığı had safhaya çıkar.

BDDK'nın 05.06.2017 raporunda görüldüğü gibi banka, kendine gelen mevduatın 190 katına çıkardığı hayalî parayı kredi olarak verirse bu defa ters bir durum ortaya çıkar ve piyasada büyük bir para bolluğu oluşur. Çünkü toplam parası 300 milyon olan piyasaya, 5 milyar 700 milyon lira da hayalî para girmiş olur. Bu para bolluğu, işin iç yüzünü bilmeyen yöneticileri pek memnun eder. Bankadan aldıkları kredilerle yol, köprü, hava alanı vs. yaparak vatandaşın gözüne girmeye çalışırlar. Yeni yatırımlar yapılmaya ve iş yerleri açılmaya başlar.

Kredi alanlar, gece gündüz çalışarak borçlarını ödemeye gayret ederler. Bu arada her biri kendi kabiliyetlerini ortaya koyarak öne çıkmaya çalışır. Yeni buluşlar olur ve yeni iş alanları açılır. Bu işlerin hepsi, faiz baskısı altında yapıldığı için hiçbiri istenen olgunluğa ulaşamaz ve zararlı ürünler üretilmeye başlanır.

Piyasaya giren yeni para ile dışarıdan getirilen mallar, kısa süreli ucuzluğa sebep olurken köylüler ve küçük esnaf, ürettikleri ile geçinemez hale gelerek iş yerlerini kapatıp bir yerde işçi olma gayretine girerler.

Banka, ürettiği hayali paradan %10 faiz alsa birinci yıl, 570 milyon lira alacaklı olur. Halkın bütün parası 300 milyon olduğu için bankanın alacakları, ilk yılda mevcut paranın iki katına yaklaşır. BDDK'nın raporunda, bankaların bir yılda, toplam paranın üç katını faiz olarak aldığını görmüştük. Böylece halkın parasıyla hem

halk hem de yöneticiler esir alınmış olur. Esirlerden bir kısmı, işin bu tarafını gizlemekle görevli uzman sıfatıyla konuşdurularak sürekli bir algı yönetimi yapılır. Artık sömürü, hurafelerle dolu bir ilme dönüşmüştür.

5. Faizli Sistemin Doğurduğu Bazı Sıkıntılar

Kredi sisteminin sebep olduğu bazı sıkıntıları şöyle özetleyebiliriz:

1. Kredi sistemi, tüm dengeleri bozar. Halkın alım gücü sürekli düştüğü için veresiyeye ve tüketici kredisine özendirilirler. Birçok kimse borcunu ödeyemez hale gelince dükkânlar mal, bankalar para dolu olduğu halde piyasa durur ve darlık baş gösterir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

Allah, faizli işleri dara sokar, sadakaları/zekâtı büyüme aracı yapar. (Bakara 2/276)

Allah'ın Elçisi şöyle ifade etmiştir: *"Faiz geliri çok da olsa sonu darlığa döner."*¹⁷

2. Kredi sistemi, paralarını bankaya yatıran tasarruf sahiplerini de zarara sokar. Çünkü kredinin olmadığı yerde paraya ödenen bir maliyet yoktur. Kredi devreye girince faiz, paranın maliyeti olur ve fiyatlara yansır. Faizin %10 olduğu bir yerde fiyat artışları %10'u geçer. Piyasaya sürülen hayalî paralar da mal-para dengesini bozarak fiyatları daha da artırır. Tasarruf sahiplerinin alacağı faiz, artan fiyatları karşılayamayacağı için onların ana paraları da eriyip gider.

Bir zamanlar ceplerinde para olan bu insanlar, içine kapalı ve geçim derdi ile uğraşan kişiler haline gelirler. Kendilerini sıkıyan bu gelişmelere tepki duyarlar. Gün geçtikçe tepkileri artar.

Bunların paralarını kullanarak zengin olan küçük bir kesim ise kabaran iştahları yüzünden tatminsiz hale gelip toplumu yönetme gayretine girerler. Böylece bütün dengeler bozulur.



17 Ahmed b. Hanbel, 1/395.

3. Kredi sisteminde geniş kitlelerin gelir kaynağı ücretler ve maaşlardır. Ücretleri işverenler, maaşları da hükümet belirler. Sistem, hükümetleri para babalarının emri altına soktuğu için büyük kitlelerin ekonomik gücü, birkaç zenginin kararına bağlı olur. Böylece geniş kitleler köleleştirilmiş olur.
4. Kredi sistemi, başlangıçta yeni iş sahalarının açılmasını sağlar. Birçok mal, ihtiyaçtan fazla üretilir. Faizin yol açtığı pahalılık yüzünden mallarını satamayan fabrikalar kapanır. Kapanan her fabrika, işsiz sayısını artırır. Köyünden ve kentinden gelip sanayi bölgelerine yığılmış ve ücretleri dışında bir geliri kalmamış insanlar, işsiz kalınca ücretten de mahrum olur ve istismara açık hale gelirler.
5. Kredi sistemi hem para miktarını hem de maliyetleri artırdığı için fiyatların sürekli artmasına sebep olur. Para miktarını artırmak için banka kayıtlarına bazı rakamları yazmak yeterli olur. Ama mal miktarını artırmak kolay değildir. Bu sistemde üretimi ne kadar artırırsanız artırın, paradaki artışa yetişemez, mal-para dengesini kuramazsınız.
6. Bugün hükümetler, para babalarının oyuncağı haline gelmiştir. Hazineye para olmadığı için Merkez Bankası bir milyar lira bassa o paranın önemli bir kısmı bankalara akar.

Bu paranın 860 milyonunun halkın, devletin ve iş yerlerinin kasasında kaldığını bankacılık sistemine sadece 140 milyonun gittiğini düşünelim. Bankalar, bunun 40 milyonunu günlük işleri için 100 milyonunu da kredilere karşılık tutsa, yaklaşık 19 milyar liralık kredi verme imkânı elde edecekleri için bir süre sonra piyasaya yeni çıkan paranın tamamına sahip olmakla kalmaz, onun birkaç katı da alacaklı duruma geçerler. Para miktarının arttığı oranda mal miktarı artamayacağı için meydana gelen fiyat artışları, maaşları eritir ve devlet yeneden para basıp maaşları arttırmak zorunda kalır.

Para basma işini de para babaları kontrol ettikleri



7. Faizli sistemle dengeler bozulduğu için tarımda çalışanları dengesizce şehirlere göç ederler. Emekli olabilecekleri bir iş bulanlar şanslıdırlar. Diğerleri ise ayakta kalma mücadelesi verirler. Enflasyon, ücretleri yiyip tükettiği için şanslı sayılanlar da kısa sürede sıkıntı ve çaresizlikle yüz yüze gelirler. Çaresizlik, bütün işçileri sardığı için toplu hareket etme ihtiyacıyla sendika kurarlar. İşçiyi oy deposu gören siyasilerin verdiği haklarla çalışma hayatı, grevli ve toplu sözleşmeli hale gelir. Biri birine destek olması gereken işçi ile işverenler birbiriyle çatışan kesimlere dönüşürler.
8. Bir problem de ucuz işçi çalıştıran ülkelerdir. Onlar, aynı kalitedeki ürünü daha ucuza üretip pazarları doldurur ve diğer ülkelerdeki fabrikaların kapanmasına yol açarlar.
9. Birçok ülkede partiler demokrasisi hâkimdir. İktidara gelen parti, devletin parasını, yandaşlarına çeşitli adlar altında aktararak olanları, hak etmedikleri bir zenginliğe kavuşturabilir. Halkı rahatsız eden bu gibi durumların sebep olduğu hükümet değişiklikleri para babalarını çok mutlu eder.



Sonuç

Allah her şeyin dengesini kurmuş ve şöyle demiştir:

Şurası kesin ki elçilerimizi açık belgelerle gönderdik; beraberlerinde Kitap'ı ve mîzanı indirdik ki insanlar her şeyin hakkını versinler. (Hadîd 57/25)

Mizan, Allah'ın tüm varlıklara koyduğu ve insanların uymasını istediği dengedir. Ayete göre o denge, Allah'ın indirdiği kitaplarda kayıtlıdır.

Allah Teâlâ Dininin tanımını da şu ayetin içine yerleştirmiştir:

Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmez. (Rûm 30/30)

“Allah'ın insanları yarattığı fıtrat” onlardaki doğal yapıdır. Bu yapıya uyan her davranış, Allah'ın dinine de uyar. Doğal yapıyı korumanın tek şartı, Allah'ın koyduğu kurallara uymaktır.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize boyun eğin ki, kendinizi koruyabilesiniz. (Bakara 2/21)

Sistem, insanları imtihan için kurulmuştur. İmtihan, Allah'ın isteklerini kendi isteklerine tercih ile kazanı-

lır. Kişisel tercihlerini öne çıkarırlar, kendi doğrularını oluşturup yoldan çıkarlar. Allah Teala şöyle buyurur:

الرَّ كِتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ.

ELİF! LAM! RA! (Ya Muhammed!) Bu Kitap sana indirildi¹⁸ ki, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, daima üstün olan ve her şeyi güzel yapanın, göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna çıkarasın. Doğrulara direnenlerin (kâfirlerin), suçlarıyla bağlantılı olacak azaptan çekecekleri var.

Onlar, dünya hayatını ahiretten çok seven, bir çarpıtma, bir algı yönetimi yaparak Allah'ın yolundan uzaklaşan/uzaklaştıran kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler. (İbrahim 14/1-3)

Din ve dünya, insanın vazgeçemeyeceği iki şeydir. Ateistler de dahil her kes kendini dindar sayar. Onların karşı çıktıkları, kendilerine anlatılan dindir.

Gerçek dindar, Allah'ın sözleri karşısında her şeyi ikinci sıraya koyandır. Diğerleri ise kendi menfaatlerini ilk sıraya koyar, Allah'ın sözlerinden hesaplarına gelmeyi duymak istemezler ama kendilerini doğru yolun ortasında görürler. Bunların birinci tanrısı, hayat tarzlarını onaylayan büyükleridir. İşlerine gelmeyen konularda Allah'ı ikinci sıraya koydukları için müşrik, O'nun bazı sözlerini görmemekte direndikleri için de kâfir olurlar. Kendilerini ve ellerindeki her şeyi yaratan Allah'ı bırakıp uydurdukları tanrılara kul olmakla bütün hürriyetlerini kaybettiklerini, düşünmek bile istemezler.

Son iki asırdır kredi sistemini kurarak hayalî para üreten para babaları, istedikleri desteği verecek din adamlarını ve ilim adamlarını bulmakta zorlanmadılar.

¹⁸ Arap edebiyatında iltifat sanatı vardır. Anlatımı canlı tutmak ve konunun önemini vurgulamak için sözün akışı beklenmedik bir şekilde değiştirilerek üçüncü şahıstan birinci şahsa, ikinci şahıstan birinci veya üçüncü şahsa, birinci şahıstan ikinci veya üçüncü şahsa geçilir. Geçmiş zamandan şimdiki veya gelecek zamana; gelecek zamandan geçmiş zamana ya da geçmiş zamandan emir kipine geçiş yapılabilir. Türkçede bu sanat olmadığından bu gibi ifadeler bir Türk'ü şaşırtır. Bu âyette de birinci çoğul şahıstan üçüncü tekil şahsa geçildiğinden meal, bu sanat yok sayılarak verilmiştir.

Din adamları ve ilim adamları bunların ilahı, bunlar da köleleştirdikleri kişilerin ilahı oldular. Her sahte ilah gibi bunların ellerindeki güç de sadece bir balondur. Patlarsa geriye, çöpe atılacak kâğıt yığını dışında bir şey kalmaz. Adil bir mahkemede yargılsalar, bir hiç uğruna insanlığı esir almalarına karşılık bütün alacakları silinir ve mallarına el konur. Ayrıca çok ağır cezalara da çarptırılırlar. O adil yargı Ahirette elbette olacak ve bunlar, hak ettikleri cezayı bulacaklardır.

Kendinden başkasına kul olmayı yasaklayan Allah, kredi sistemini, kendine karşı açılmış bir savaş saymış ve bunu Bakara Suresinin 278-279. ayetlerinde açıklamıştır. Sistemi çökertecek tek şey faiz yasaklamaktır. O zaman bozulan dengeler yeniden kurulacak ve insanlar, esarettten kurtularak hürriyetin tadına varacaklardır.

EK

The Economist'in yayınladığı, Rakamlarla Dünya Cep Rehberi 2017'den bazı bilgiler aktaralım.¹⁹

2014 Yılı En Yüksek Dış Borç (Milyar Dolar)

Dış borç, bir ülkenin diğer ülkelere olan borcudur. Buradaki rakamlar devlet, kamu ve özel sektör borçlarını kapsar. Köklü geçmişe sahip gelişmiş ülkeler hariç tutulmuştur.

1. Çin	959,5
2. Rusya	599,1
3. Brezilya	556,9
4. Singapur	467,6
5. Hindistan	463,2
6. Meksika	432,6
7. Türkiye	408,2
8. Güney Kore	370,4
9. Polonya	337,8
10. Endonezya	293,4
11. Hong Kong	229,2
12. Malezya	210,8

13. Birleşik Arap Emirlikleri	192,5
14. Tayvan	177,9
15. Suudi Arabistan	166,1
16. Kazakistan	157,6
17. Şili	149,7
18. Macaristan	145,3
19. Güney Afrika	144,0
20. Arjantin	139,6
21. Katar	137,4
22. Tayland	135,8
23. Ukrayna	130,7
24. Çek Cumhuriyeti	125,3
25. Romanya	111,3
26. Venezüella	107,3
27. Kolombiya	102,3
28. İsrail	96,2
29. Filipinler	77,7
30. Vietnam	71,9
31. Peru	66,5
32. Pakistan	62,2
33. Irak	58,1
34. Hırvatistan	56,5
35. Bulgaristan	48,7
36. Sudan	48,1
37. Sri Lanka	43,6
38. Fas	42,8
39. Belarus	40,0
40. Mısır	39,6
41. Kuveyt	35,3
42. Bangladeş	34,9
43. Lübnan	34,4
44. Sırbistan	33,1
45. Angola	28,4
46. Nijerya	26,9
47. Dominik Cumh.	26,7
48. Tunus	26,4
49. Ekvador	26,3
50. Küba	25,2

¹⁹ The Economist'in Rakamlarla Dünya Cep Rehberi, Çeviren İlhan Demiriz, İstanbul 2017, s. 40-41.

2014 Yılı Hane Halkı Borcu (Net harcanabilir gelir %'si olarak)

1. Danimarka	304,9
2. Hollanda	273,6
3. Norveç	224,3
4. İrlanda	207,4
5. Avustralya	205,5
6. İsviçre	197,9
7. İsveç	173,4
8. Kanada	166,4
9. Güney Kore	164,2
10. Britanya	156,2
11. Portekiz	140,9
12. Japonya	129,5
13. İspanya	127,3
14. Finlandiya	126,6
15. Yunanistan	115,0
16. ABD	113,4
17. Belçika	111,9
18. Fransa	104,7
19. Almanya	93,6
20. İtalya	90,1

21. Avusturya	89,1
22. Estonya	83,5
23. Çek Cumhuriyeti	68,9
24. Slovakya	62,3

İlk listede, köklü geçmişe sahip gelişmiş ülkelerin hariç tutulduğu ifade ediliyor. Hariç tutulan ülkelerden ABD'nin Başkanı Trump'ın ifadesine göre Amerika'nın borcu 19 trilyon dolardır.²⁰ Bu rakam, listede yer alan ülkelerin borçlarının toplamının iki katından fazladır,

İkinci listede ise zengin bilinen Amerika ve Japonya'da halkın borcunun, harcanabilir gelirlerinden fazla olduğu görülmektedir. Türkiye'nin listede olmaması dikkat çekicidir. Halkımızın, büyük bir faiz yükü altında olmasına rağmen listeye girmemiş olması, yukarıdaki listede olanların yüklerinin ağırlığını anlamamıza yarar.

Ürettikleri hayalî paralarla bu kadar zengin ülkeleri ve onların halklarını esir alan para babalarının, insanlığı felakete sürüklemeye dışında yaptıkları bir şey yoktur.

20 <http://www.ensonhaber.com/katar-krizinin-perde-arkasi-trumpin-korfez-plani.html>



Görsel Kaynağı: ASTI BUS STATION OTOGAR ANKARA TURKEY OCT 2011, Author: calflier001, 20 October 2011, 12:54. From Wikimedia Commons, the free media repository.