

# UYKUDAN ÖNCE

Günümüzde dini Allah'ın kitabından değil de televizyonlardaki "Uykudan Önce" programlarından öğrenenler de kendilerine anlatılan masallarla uykuya daldıkları için bütün bu anlatılanların doğru olduğunu zannettikleri bir rüya aleminde yaşamaktadırlar.

**İyiliği Sonsuz, İkramı Bol Allah'ın Adıyla!**

**"Sizler için, yani içinizden Allah'tan ve ahiret gününden umudu olanlar ve Allah'ı çok ananlar için Allah'ın Elçisi'nde gerçekten güzel örnek vardır."** (Ahzâb 33/21)

Rasulullah aleyhisselâm'ın bizler için model şahsiyet oluşunu çok açık bir şekilde dile getiren bu ayet ne kadar da çok şey anlatmaktadır:

Bu ayette dikkatimizi çekmesi gereken hususlardan ilki Allah'ın "Rasulü'nün "Rasul" (elçi) sıfatıyla örnek göste-

riliyor olmasıdır. Yani "nebî" kelimesi ile değil, Rasul kelimesi ile örnek gösterilerek risalete, yani elçiliğe, yani vahye, Kur'ân'a atıf yapılmasıdır. Çünkü elçi (rasul) "kendisini elçi olarak gönderenin" sözünü söyleyen kişiye denir, kendi sözünü söyleyene değil. Allah'ın rasulü, bu sıfatıyla ancak Allah'ın sözü olan vahyi aktaran kişidir. O halde örnek alınacak Rasulullah'ın yaşadığı toplum ve döneme ait bir takım giyim – kuşam ve benzeri uygulamaları değil, Rasul sıfatıyla ilettiği vahyin emir ve yasaklarını hayata taşıması ile ortaya çıkan uygulamalarıdır. Zaten örneğin "güzel" olması da "vahyin" hayata geçmesi sebebiyle olsa gerektir.

Örnek olabilmek, ancak amelle, eylemle yapılabilecek bir durumdur. Yani Kur'ân, ayetleri yaşanmaksızın okunacak ve bu şekilde bazı dertlere deva olacak bir takım tılsımlı sözlerden oluşan bir kitap değildir. Hayat imtihanını kazanabilmek için anlaşılabilir olarak okunması ve uyulması gereken Allah'ın kelamıdır. Bu nedenle Allah'ın elçisi onları bir yerlere okuyup üflememiş, hayatına o ayetlerle yön vermiş ve örneklik görevini de yaparak imtihanını tamamlamıştır.

Madem insanlığa örnek olacak, öyleyse vahyi önce elçinin kendisi yaşmalıdır. Bunun için de Kur'ân'a muhatap olan her bir birey ile aynı şartlara sahip olması zorunluluğu vardır. Sadece bu ayetten bile vahiy almaları dışında nebilerin de herkes gibi birer insan oldukları görülebilmektedir. Sadece bu ayetten bile nebilerin de imtihana tâbi tutuldukları anlaşılmaktadır<sup>2</sup>. Tam da burada, konuyu çok fazla dağıtmadan, somut bir örnek teşkil ettiği için şu ayete bir göz atmamız faydalı olacaktır:

**"Yoksa siz, sizden öncelilerin başına gelenlerin bir benzeri başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi hesap etmişsiniz? Baskılar ve zorluklar onları öylesine sarmış, öylesine sarsılmışlardı ki, Allah'ın elçisi ve beraberindeki müminler: "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyecek hale gelmişlerdi. Bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır." (Bakara 2/214)**

İşte açıkça görüldüğü üzere Allah'ın elçisi de onu takip edenlerle aynı şartlarda imtihan vermektedir. Hatta nebilerin bizlere örnek olma görevleri, imtihanlarını biraz daha ağırlaştıran bir durum olsa gerektir. Ancak onlar da durum ve şartlar ne olursa olsun Allah'ın emrinden çıkmamakla imtihan edilmektedirler. Onlar da hesaba çekileceklerdir:

**"Kendilerine elçi gönderilenlere elbette soracağız. Elbette elçilere de soracağız." (A'râf 7/6)**

Rasulullah'ın (s.a.v) örnekliği aynı zamanda vahyin hayata geçirilebilir olduğunun da kanıtı olacaktır; öyle de olmuştur. Bunun aksi bir durum vahyin kaynağı üzerinde şüphe duyulmasına yol açacağı gibi Nebi'nin samimiyetini de tartışılır hale getirecekti.

Bütün bu Rasulullah'ın örnek olma durumu konusundaki söylemlerimize Kur'ân'dan bir ayetle daha destek

verelim:

**"Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye: "Eşini bırakma, Allah'tan kork" diyordun ama aslında insanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun. Oysa Allah'tan çekinmen daha doğru olur. Zeyd eşiyile ilişkisini kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiğinde onlarla evlenmek müminlerin üstünde bir sıkıntı oluşturmasın. Allah'ın buyruğu yerine gelir." (Ahzâb 33/37)**

Rabbimiz, Rasulullah'ın "evlatlığının eski eşi ile evlenilebileceği" konusunu hayata taşımasını istiyor. Bu vesileyle Rasulullah'ı müminlere kalıcı bir örneklik yapacak ve Allah'ın bu konudaki kanununun ilk uygulayıcısı olacaktır ancak Rabbimizin, boşanmaları durumunda evlatlığının eski eşini kendisi ile evlendireceğini tahmin eden Nebimiz, insanların söyleyeceklerinden çekindiği için ona (evlatlığı olan Zeyd'e) eşini bırakmamasını söylüyor.

Görüldüğü üzere Nebi'nin örnekliği ancak Kur'ân'ı yaşaması ile olacaktır. Ayetler bizim gibi bir insan olan Nebi'nin hayatına geçecek ve onun hayatını şekillendirecektir ki aynı ayetlerin bizim de hayatımıza yön vermesinin gerekliliği en iyi

şekilde anlaşılabilirsin.

Ayet aynı zamanda Nebimize bir uyarı olması bakımından da önemlidir. Burada **"oysa Allah'tan çekinmen daha doğru olur"** uyarısı onun da bizim gibi bir insan olduğunu, tercihini Allah'ın istemediği tarafa doğru yapma ihtimalinin bulunduğunu göstermektedir. İşte örnek alınabilecek kişi de aynı bizim gibi hata yapma ihtimali bulunan kişi olmalıdır.

Konuyu buraya kadar takip eden ve hatta Kitap ve Hikmet Dergisi'nin bu sayısını inceleme fırsatı bulan, ancak dinî bilgisi Kur'ân'a dayanmayan kardeşlerimizin bir tür şok yaşıyor olmaları doğaldır. Çünkü İslâm adına Müslümanlara anlatılanlar burada söylenenlerle tam bir zıtlık içermektedir. Yukarıda sadece derginin bu sayısında işlenen konunun en bariz ayetleri ele alınca bile hurafeye dayalı din ile Allah'ın kitabına dayalı "Allah'ın dini" arasındaki uçurum ortaya çıkıyor.

## Görüldüğü üzere Nebi'nin örnekliği ancak Kur'ân'ı yaşaması ile olacaktır.

## Haydi Bakalım "Akıl"lar! Doğru Uykuya!

Allah'ın bizim gibi bir beşer olan elçisi<sup>3</sup>, ne yazık ki yine bizzat Müslümanlar tarafından insan üstü bir varlık haline getirilmiştir. Günümüzde dini Allah'ın kitabından değil de televizyonlardaki "Uykudan Önce" programlarından öğrenenler de kendilerine anlatılan masallarla uykuya daldıkları için bütün bu anlatılanların doğru olduğunu zannettikleri bir rüya âleminde yaşamaktadırlar.

Benim çocukluğumda "Uykudan Önce" programı sadece çocuklara hitap ederdi. Ertesi gün okula gidecek olan çocukların erken kalkmaları ve okulda alacakları bilgiler için hazır bir zihne sahip olmaları amaçlanmaktaydı. Anlatılanın masal olduğunu bilen çocuk, kısa sürede uykuya dalıyordu.

Bugünkü "Uykudan Önce" programları ise aklın çocuk kalması istenen yetişkinlere hitap ediyor. Ertesi gün erken kaldırmayı değil, uykudan hiç uyandırmamayı amaçlıyor. Anlatılanın masal olmadığına ikna edildiğinden beden uyumuyor ama akıl masalı fark ettiği için hemen uykuya dalıyor.

Çocukların, sözünü severek dinleyecekleri ton ton bir teyze o günün "Uykudan Önce" programı için harika bir seçimdi. Bugünün "Uykudan Önce" programları yetişkinlere hitap ettiğinden görünüşleri, ünvanları ve eylemleriyle söz dinletebilecek olanların ön plana çıkmaları da seçimin yerinde olduğunu gösteriyor:

Neredeyse her hafta, haber kanallarında en değerli saatlerde yer verilen "Uykudan Önce" programıyla, "esva-bıyla müsemma" bir kişi, Nebîmizin doğal vücut atıklarını dahi kutsayarak onu Kur'ân ayetlerine tam zıt biçimde beşer olmaktan çıkarmakta ve Müslümanları uykuya daldırmaktadır.

Bir başka "Uykudan Önce" programı da büyük kitlelere ulaşma gücü bulunan bir başka kanalda devam etmektedir. Akılları durdurmak için yapıldığını düşündüğüm bir müziğin üzerine, sesinde aslında anlatılanın masal olduğunu teyid eden bir "reverber" (yankı) ile, anlattıklarını gerçekten yaşayan varsa muhtemelen onların bile bilmedikleri ayrıntıları esneyen zihinlere sunan, "ismiyle

müsemma" hatip bir akademik ton ton dede yine Müslümanları güzelce uyutmaktadır.

Bir başkası sadece bir programla yetinmemekte "Uykudan Önce"lerle dolu, yazılı ve görsel medya organlarıyla Allah'ın Nebîsi'ni kendi istediği her yere götürebilmekte, bunun için en güzel masal anlatma yöntemi olan dizileri bile kullanmakta, bu vesileyle dünya çapında kesintisiz derin bir uykuyu garanti etmektedir.

Ne yazık ki Müslümanlara İslâm diye yutturulmuş "tasavvuf" adlı insan uydurması bir dini, İslâm diye insanlara anlatmakta olan biri daha, yine büyük bir kanalda devam etmektedir. Kendi "Uykudan Önce" programına... Sanki ahirette onlardan sorumlu tutulacaklarmış gibi, büyük âlim oldukları iddia edilen kişilerin kitaplarını uyumaya çoktan razı olanlara "şerh" etmektedir. Oysa

Müslümanın görevi Kur'ân ile uyarmaktır: "Rablerinin huzuruna çıkarılacaklarından korkanları Kur'ân ile uyar. Orada onların ne bir dostu ne de şefa-atçıları olacaktır. Belki çekinirler." (En'âm

6/51)

Bunlar dışında irili ufaklı Müslüman toplulukları uyutan nice "Uykudan Önce" programları her tür medya aracı kullanılarak yapılmaya devam etmektedir ve her zaman da edecektir.

## Süper Masala Süper Kahraman

Her masal için bir kahraman gereklidir. Bu kahramanın özellikleri ne kadar insan üstü ise masal o kadar etkili olacak, dinleyicisi o kadar çok olacaktır. Muhatabınız çocuk ise istediğiniz kişiye istediğiniz olağanüstü özelliği yükleyebilirsiniz. Ancak dinleyen yetişkin ise öyle sıradan insanlara bir takım vasıflar vererek onları uyutamaz, kendinizi dinletemezsiniz. İşte burada dinler ve nebîler hızır gibi yetişir. Geniş yetişkin kitlelerini ancak bu kavramları kullanarak uyutabilirsiniz. Böyle de olmaktadır. Ancak ortada büyük bir sorun(!) vardır: Kur'ân!

Çünkü masal erbabları Nebî'yi ölümsüz yaparak ve olimpiyatlara, dizilere taşıyarak insanları uyutmak istiyorlar ama Allah Subhanuhu ve Teala Kur'ân'da tam tersini söylüyor: "Muhammed sadece elçidir. Ondan önce

de elçiler geldi, geçti. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi döneceksiniz? Gerisin geri dönen, Allah'a zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirecektir." (Âl-i İmrân 3/144)

"Senden öncelilerden hiç bir insanı ölümsüz yapmadık. Sen ölsen onlar ölümsüzleşecekler mi?" (Enbiyâ 21/34)

"Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler!" (Zümer Suresi 39/30)

Amcalarımız masallarının süper kahramanı yaptıkları Nebî'yi daha çocuk yaştayken parmağını göğe kaldırarak yağmur yağdırabilen, savaşta parmaklarından sular çıkararak askerlerinin susuzluğunu gideren insan üstü bir varlığa çevirmek istiyorlar ama Allah celle celaluhu, bu yolu da kapatarak Nebî'nin böyle özellikler göstermesini beklemenin müşrik tavrı olduğunu bildiriyor:

"Dediler ki; "Bize bu topraktan akıp giden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanacak değiliz. Hurması ve üzümü olan bir bahçen de olabilir; ırmakları onların arasından da akıtabilirsin. Ya da sandığın gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürürsün. Allah'ı ve melekleri karşımıza getirsen de olur. Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıkırsan? Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe çıktığına da inanacak değiliz ya." De ki: "Rabbime boyun eğerim; ben elçi olan bir beşerden başka neyim ki? Kendilerine doğru yolu gösteren kişi gelince bu insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir: "Allah elçi olarak bir adamı (beşer) mı gönderdi?" De ki: "Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik." De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah kullarının içini bilir ve onları görür."" (İsrâ 17/90-96)

Her çocuk Süpermen, Örümcek Adam, Demir Adam gibi süper kahramanları severek dinler, izler. Ancak hiçbir çocuk onların kendilerine örnek olabileceğini düşünmez. Üstelik bu süper kahramanlar bile masallarında ya da filmlerinde hatalar yaparlar ve pişman olurlar.

Ton ton masalcılarımız ise hata yapmayan, hata yapmaktan korunmuş bir Nebî'yi kitlelere kabul ettirmek istiyorlar (çünkü bir takım büyük âlimlere (!) de hatasızlık atfedecekler) ancak Allah Nebîlerini hem hatalarıyla an-

latıyor, hem hatalarından nasıl tevbe edip dönüş yaptıklarıyla<sup>4</sup>... Nebimizin yaptığı hataları da belirterek kendisini uyarıyor<sup>5</sup>. Bununla da kalmayıp bir çok hataya düşmemesini de kendisine öğütlüyor. Aksi halde Nebî'nin bizim tarafımızdan örnek alınması imkansız olurdu: "Oysa sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: "Eğer şirik koşarsan kesinlikle bütün yaptıkların boşa gider ve iflas edenlerden olursun."" (Zümer 39/65)

"İnsana ana-babasına iyi davranma görevi yükledik. Ama bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana eş koşman için sana baskı yaparlarsa sakın boyun eğme. Hepinizin dönüşü banadır. Ben de neler yaptığınızı, o zaman size bildireceğim." (Ankebût 29/8)

"Sana indirdiğimiz şeyden dolayı şüphelenirsen senden önce indirilmiş kitabı okuyanlara sor. Doğrusu Rabbinden sana aynı gerçek gelmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma. Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılanlardan da olma. Yoksa kaybedenlere karşı gidereceksin." (Yunus 10/94-95)

"Onlara, gerçekleri açıklayan ayetlerimiz okununca, bizimle karşılaşmayı beklemeyenler derler ki, "Bize başka bir Kur'an getir, ya da onu değiştir." De ki: "Onu kendiliğimden değiştirmeye yetkim yoktur. Ben sadece bana yapılan vahye uyarım. Eğer rabbime karşı gelirim büyük bir günün azabından korkarım." (Yunus 10/15)

Bu ayetlere daha pek çok benzeri örnekler eklenebilir. Her insan gibi şirke düşme, baskılara boyun eğme, kendisine indirilen ayetlerden şüphe edip yalana sarılma, Rabbime karşı gelme ihtimali olmayan bir Nebîye bu hitaplarda bulunmanın hiçbir anlamı olmaz. İşte böyle bir Nebî bize örnek olabilir. Bu imtihanlardan insan üstü özelliklerle değil herkes gibi bir insan olarak başarıyla çıkabilmiş bir Nebî bize örnek olabilir. Kendisine sunulmuş ilâhî torpil (ismet) ile sınavı kazanmış bir nebî aynı imtihanı kazanmaya çalışan torpilsizlere nasıl örnek olabilir?

Görüldüğü gibi aslında Allah'ın kitabında bu masalların ve masalcıların bütün yollarını tıkanmıştır. Melek (ya da süper kahraman) peygamber algısına asla geçit verilmiştir. Hatta Rabbimiz, insanlardaki bu beşer peygamberi kabul etmeme aşırılığının altında aslında kendilerini

**"...Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılanlardan da olma. Yoksa kaybedenlere karşı gidereceksin."**

ka bir Kur'an getir, ya da onu değiştir." De ki: "Onu kendiliğimden değiştirmeye yetkim yoktur. Ben sadece bana yapılan vahye