

# ŞARKI VE İLAHİLERDEKİ ŞİRK TEHLİKESİ

Halkımızca mübarek kabul edilen gün ve geceler manevî atmosferin yüksek olduđu zaman dilimleridir. İnsanlar bu vakitler içerisinde ellerinden geldiđi kadar hayır yapmaya ve sakıncalı davranışlardan uzak durmaya çalışırlar. İçinde bulunduđumuz Ramazan ayı manevî havası daha baskın ve Müslümanın takva bilincinin daha yoğun olduđu bir aydır.

Halkımızca mübarek kabul edilen gün ve geceler manevî atmosferin yüksek olduđu zaman dilimleridir. İnsanlar bu vakitler içerisinde ellerinden geldiđi kadar hayır yapmaya ve sakıncalı davranışlardan uzak durmaya çalışırlar. İçinde bulunduđumuz Ramazan ayı manevî havası daha baskın ve Müslümanın takva bilincinin daha yoğun olduđu bir aydır. Böylesine önemli zamanlarda duygusallığın yoğun olması, farkında olmadan pek çok yanlışın zincirleme olarak yapılmasına neden olmaktadır.

Bu yanlışların göze batanlarından bir tanesi de ilahilerimize gayri İslâmî söylemlerin bulaşması ve Kur'ân'a aykırı söylemlerin müzik aletleri eşliğinde normalleşmesidir. Bu vesile ile yazımızda ilahiler, şarkılar, filmler, kasideler, şiirler ve naatlar içerisinde, İslâm akaidine aykırı unsurlara değinmeyi isabetli bulduk.

## Ramazan Ayının Hurafelere Alet Edilmesi

Ramazan ayında içinde İslâmî faaliyetin bulunduđu her ortama ve organizasyona doğal olarak katılma isteđi duyan insanımız, bir takım yanlışlıkların ve sapmaların içine düştüğünü fark edememektedir. Bunun nedeni duygularını aklından daha fazla kullanmasıdır. İnsanları en fazla yanlışla sürükleyen, duygularını aklının önüne alması ve "nasıl olsa iyi niyetliyim" diye kendisini kandırmasıdır.

Mübarek oruç ayı bizi ne kadar hareketlendirip, içimizdeki sevinci daha da coşturuyorsa, şeytanın yeryüzündeki kardeşlerini de bir o kadar çileden çıkarmaktadır. İslâm'a düşmanlığı açıkça yapamayan bazı kişi ve kurumlar, kendilerini İslâmî kavram ve isimlerin arkasına gizleyerek nefretlerini bu şekilde kuskunmaktadır. İşte tam bu noktada Kur'ân'ın **Sizi Allah ile aldatmasınlar** (Lokmân 31/33) uyarısı-



(a.s.)'dan medet umacaklarını iddia etmek nebîleri şirk aracı yapmaktan başka bir şey değildir.

Kur'ân bu konuda şöyle der: **Gerçekten, sen nereden bileceksin hesap verme gününün ne olduğunu!.. O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah'ındır.** (İnfitar 82/18-19)

*"Medet ya resullah, gel şefaateyle kemter kuluna, ya resullah başla bizi, himmet ya şeyh, yetiş ya geylani vs..."* sözlere ilahilerimizde çokça rastlarız.

nı tekrar tekrar tefekkür etmeliyiz.

Bu noktada en fazla göze çarpan sorunları şöyle özetleyebiliriz: Kur'ân'ın manası bilinmeksizin okunması ve sadece tekrar ile yetinilmesi, Kur'ân ayı olan ve önemini Kur'ân'dan alan "Ramazan Ayı"nın festival havasına bürünüp Kur'ân'ın yerini ilahi ve kasidelerin alması, Kur'ân kıssalarının yerini aslı-astarı belli olmayan ya da hiç olmayan menkıbe ve masalların alması, İslâm inanç sistemi ile asla bağdaşmayacak anlatımların din zannedilmesi ve daha da kötüsü şirk unsurlarının farkında olarak ya da olmayarak işlenir olmasıdır.

Dikkat edilirse dini anlatıyor diye bildiğimiz kişilerin bir kısmı İslâm'ın yegane kaynağı olan Kur'ân'a göre değil, içinde bulunduğu duygusal atmosfer nasıl gerektiriyorsa öyle bir din anlayışı sunmaktadırlar. Bu kimseler hurafenin yayılmasında önyak olmaktadır. Çok dikkatli olmalı ve İslâm'ı kaynağından okumalıyız yani Kur'ân'dan.

## İlahilerimize Yerleşen Şirk Unsurları

İlahilerimizdeki şirk söylemler sadece ramazan ayına mahsus değildir. Gözden kaçan her zamanki sorunumuzdur. Bazı ilahi sözlerini incelediğimizde şu ibret verici tespitlerle karşılaşılıyor:

*"Mahşerde nebîler bile senden medet ister"* Mahşerde nebîlerin Hz. Muhammed'den medet ummaları diye bir şey söz konusu olamaz.

Yalnızca Allah'a çağırın ve ondan medet ummayı tebliğ eden elçilerin toplu halde Muhammed

Oysa bu sözler insanî şirke götürecektedir kadar korkunç sözlerdir. Yüce Allah Kur'ân'da şöyle buyurur: **Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kimseyi Allah ile arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar, onların çağırısının farkında değillerdir.** (Ahkâf 46/5)

**Darda kalmış kişi dua ettiği zaman onun yardımına kim yetişiyor da sıkıntıyı gideriyor ve sizi yeryüzünün hakimleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz.** (Neml 27/62)

*"Hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanlarım başla ya Hz. Muhammed"* Kendi kızı Fatma'ya kurtuluş garantisi veremeyen Muhammed (as) günahlarımızı başlaştacaktıymış (!) Bu ifadelerle göre kişi, Allah ile arasına Muhammed (as)'ı koyup ona yalvarmaktadır.

Dikkat edilirse doğrudan Allah'tan istenememekte, Muhammed (a.s.)'in bize yardım etmesi istenmektedir. Anlaşılan bu sözlerin sahibi ya Allah'a güvenmiyor ya da Muhammed (a.s.)'in kurtarıcı olduğunu zannediyor. Hristiyanlar da kurtuluşu Mesih İsa'dan beklemektedirler, burada benzerlik değil, aynılık vardır. Yüce Allah bu çarpık anlayış hakkında şöyle buyurmaktadır:

**Rablerinin huzurunda toplanacakları günden korkanları Kur'ân ile uyar; onların Allah'tan başka ne bir dostları ne de şefaathçileri vardır. Belki (bu sayede) kendilerini korurlar.** (En'am 6/51)

Allah'ın yakınından çağırıklarınız da, sizin gibi kullardır. Eğer haklıysanız onları çağırın da size cevap versinler bakalım. Onların yürüyecek ayakları mı var, yoksa tutacak elleri mi var, ya da görececek gözleri mi var, veya işitecek kulakları mı var? De ki: "Ortaklarınızı çağırın sonra bana tuzak kurun, hiç göz açtırmayın. Çünkü benim velim Kitap'ı indiren Allah'tır. O, iyilere velilik eder. Onun berisinden çağırıklarınız kendilerine yardım edemezler ki size yardım etsinler. (A'râf 7/194-197)

De ki: "Ben ancak Rabbime dua eder ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmam." De ki, "Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir yol gösterebilirim." De ki, "Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben O'ndan başka bir sığınak bulamam." (Cin 72/20-22)

Hristiyanların İsa (a.s.) ve azizler için ürettikleri mitolojik/masalsı anlatımların isim değiştirerek Müslümanlar arasında gezindiğine ibretle şahitlik etmekteyiz. İlahiler, şiirler ve kasideler içerisinde yer alan ifadeler ve anlatım tarzına dikkat ettiğimiz de Allah'ın nebîsi Muhammed (a.s.)'ın ve Allah dostu kabul edilen kimselerin ilahlaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Akla-hayale gelmedik mitoloji ve hurafeler ilahiler yolu ile din yaşantımızı Kur'ân çizgisinden uzaklaştırmaktadır.

Kur'ân ile denetlenmeyen her eylem ve söylem bize ne kadar çekici/cazip ve eğlenceli gelse de kesinlikle Allah'ın rızası yoktur. Bazı kimselerin ölçüsüzce övüldüğü ilahiler ve şarkılar nedeniyle, bu kişiler zamanla ilahlaştırılmaktadır, onlardan medet umular hale gelmektedir.

İnsanların güzel söz, ses ve müziğe olan eğilimleri maalesef çok çirkin bir amaca malzeme olmaktadır. İçinde şirk olduğu halde bilerek ya da bilme-yerek söylediğimiz ya da dinlediğimiz ilahilerin,



ahiret hayatımızı hüsrana çevireceğini ifade etmek zorundayız. Daha derli toplu bir ifade ile söylemek gerekirse inancımızla bağdaşmayan söylemler/sloganlar müzik eşliğinde manevi bir duygu yoğunluğu içerisinde normalleşmekte ve hayatın bir parçası haline gelmektedir. İşin daha garip olan tarafı ise bu noktalardaki çarpıklıkları düzeltmeye çalışan kimselere din karşıtı, evliya düşmanı, modernist, sünnet düşmanı, mezhepsiz ve ilim-irfandan mahrum kalmış kişiler gözüyle bakılmasıdır.<sup>1</sup>

### Nebî (A.s.)'in Şirkli Çağırıştıran Sözlere Müdahalesi

Hayatın her alanına tek ilah inancını yerleştirmeyi amaçlayan Allah'ın elçisi Muhammed (a.s.), şirk kokan her söz ve eylemin karşısında olmuştur. Konumuz ile ilgili olması açısından şu misalleri vermek yerinde olacaktır.

- Bir düşün esnasında yaşanan olayı hadis kitaplarımız şöyle nakleder: "... İki câriye şarkı söylüyor, Bedir Savaşında öldürülen atalarına ağıt yakıyorlardı. Sözleri arasında "Aramızda yarını bilen peygamber var" diyorlardı. Allah'ın Resulü: "Bu sözü söylemeyin, Yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilmez!" dedi." (İbn Mâce, Nikâh, 21; Tirmizî, Nikâh 6).
- Yine bir hadis-i şerifte, bir adamın Nebî (a.s.)'a "Allah ve sen isterseniz" dediği ve bu söze karşılık Resulü Ekrem'in: "Beni Allah'a eş mi koşuyorsun?" buyurduğu rivayet edilir.<sup>2</sup>
- Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur: "Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı surette methettikleri gibi, sakın sizler de beni methederken aşırı gitmeyiniz. Şüphesiz ki, ben sadece bir kulum. Onun için bana (sadece) Allah'ın kulu ve resulü

deyiniz." (Buhârî, Enbiyâ, 48).

- Bir adam Nebî (a.s.)'a "ya seyyidî / ey efendim, ey efendimin oğlu! Ey bizim en hayırlımız, ey en hayırlımızın oğlu! Diye seslenmişti. Buna cevaben Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: *"Ey insanlar! Allah'tan korkun. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve resulüyüm. Allah'a yemin ederim ki beni, Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı sevmiyorum."* (Ahmed b. Hanbel, 3/153, 241, 4/25, 40)<sup>3</sup>

Örneklerden anlaşılacağı üzere Allah'ın elçisi Muhammed (a.s.) şirki çağrıştıran söylemler ve imalar içeren hiçbir şiire, kasideye, şarkıya, vs... adına ne dersiniz deyin izin vermemiştir. Bu türlü anlatımlara hemen, o an tepkisini göstermiştir. Biz Müslümanlar da bu konularda çok duyarlı olmalı, elimizle, dilimizle eğer buna da gücümüz yetmezse kalbimizle hurafelerin yayılmasına tavır almalıyız. Elimizdeki tüm kitle iletişim araçlarını bu maksatla kullanmalıyız.

İslâmî kavramlar arkasına gizlenmiş şirk kalıntılarına karşı kendimizi ve çevremizdeki kimseleri uyarmalıyız. Hiçbir iyi niyet haramı helal yapamaz ve şirki hoş gösteremez. Halkın ya da başkalarının tepkisinden çekinerek şirkin yayılmasına sessiz kalırsak bizim akıbetimiz de müşriklerden farklı olmaz (Bakara 2/159).<sup>4</sup>

Şirk sözlerini uyarıldıkları halde tekrar eden ya da "Efendim ne olacak bunlar ilahî, şarkı" vs. diyerek güzel göstermeye çalışan kimseler İslâm dininin dışında kalırlar. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır:

**Ne yaptıklarını öğrenmek istesen "dalıp gitmişiz, eğleniyoruz işte," derler. De ki: "Allah'ı mı, ayetlerini mi, yoksa elçisini mi hafife alıyorsunuz?" Sakın bahane üretmeyin; siz inandıktan sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.** (Tevbe 9/65-66)

Ayetler dikkatlice tefekkür edilirse şu gerçekle karşılaşırız: Allah bu kimselere "siz ciddiydiniz, şaka yapmıyordunuz" dememektedir. Onları Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptıkları için tekfir etmektedir. Öyleyse hiçbir tehdit ve tehlike olmaksızın şirk-küfür sözleri söyleyenler İslâm dahilinde kabul

edilemezler.

## Şarkı Sözlerindeki Şirk Virüsleri

Müzik eşliğinde sevdiğimiz şarkıcıların ağızından çıktığı için göz yumduğumuz ya da fark edemediğimiz şarkı sözleri, düz yazı olarak okunduğunda içindeki isyanın boyutları insanı ürpertmektedir. Aşağıda bazı örneğini verdiğimiz ifadeler insanın imanının elinden alacak kadar tehlikelidir:

- *Secde ettim aşka taparcasına*
- *Bir sana taptım bir tanrıya taptım*
- *Madem unutacaktın beni neden yarattın?*
- *Ne yaptın deme lan Allahsız sana taptım*
- *Kuluna kul oldum severek taptım*
- *Rabbim adaletin bu kadar mı ?*
- *Bunca kulun içinde Tanrı seni mi buldu*
- *Sevdim seni Rabbim kadar*
- *Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali*

Allah'a isyan ve şirk dolu bu ifadelerin hiçbir masmus yanı olamaz. En hassas olmamız gereken imanımız maalesef en fazla sulandırılan konular arasına girmiştir. Bugün bilinçsizce söylediğimiz ve içeriğine hiç dikkat etmediğimiz şarkılar-ilahiler yarın hesap günü bizi pişmanlıklar içinde bırakabilir. İslâm ile, Kur'ân ile bağlantımız kesildiği halde kendimizi Müslüman sanıyor olabiliriz. Bu tehlikeli durumdan kurtulmak için imanımızı ilgilendiren konularda çok dikkatli olmalıyız, hiçbir çarpıtmaya ve sulandırmaya asla müsaade etmemeliyiz.

Unutmayalım ki, Allah her sözümüzü kaydettirmektedir (Kaf 50/17-18). Allah sözlerini ve eylemlerini yazdırdığı bazı kimseleri bize haber vermiştir. (Âl-i İmrân 3/181; Nisâ 4/81 ve Meryem 19/79)

Yine hatırdan çıkarmayalım ki: **Göklerde olanları da, yerde olanları da Allah'ın bildiğini bilmez misin? Üç kişinin gizli bulunduğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur, beş kişinin gizli bulunduğu yerde altıncıları mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, O, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra, kıyamet günü, yaptıklarını onlara haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.** (Mucâdele 58/7)





Ayetten net olarak anlaşıldığı üzere Allah tüm eylem ve söylemlerimizi denetlemektedir. Kıyamet günü de karşımıza çıkaracaktır. Şu halde ağızımızdan çıkanlara çok dikkat etmeliyiz. Nereye varacağını hesap etmeden, kimin hakkında konuştuğumuzu düşünmeden gelişigüzel ortaya attığımız her bir söz bizi mahcup edecektir.

Allah'ın elçisi şöyle buyurmaktadır:

*"Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun."* (Buhari, Edeb, 31)

Nebî (a.s.) susmayı ya da konuşmayı iman ile irtibatlandırmaktadır, zira insanın sözleri ile ahiretini güzelleştirebileceği gibi ebedi hüsrana da neden olabilir.

Burada şu soruyu sormamız gerekmektedir: Kendimiz hakkında razı olmadığımız şekilde konuşulduğunda kızıyoruz peki, Allah'ın kendisi hakkında razı olmadığı şekilde konuşursak, bir de bununun şarkısını ilahisini yapıp toplum içinde yayarsak sonuçları ne olur? Bizim ahiretimizi nasıl etkiler? Bu nokta da şu hadisi anımsamak yerinde olacaktır:

*"...Bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de, Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemine dibine atar."* (Buhari, Rikak, 23)

## Netice Olarak

İnsanların duygu yoğunluğu yaşadığı, önemsedığı zaman dilimlerinde bazı aşırılıklar yaptıkları bir vakıdır. İçerisinde şirk ve hurafenin yoğun bir şekilde işlendiği ve zihnimizi farkında olmadan ele geçiren ilahi ve şarkılar imanımızı tahrip etmektedir.

Nebî (a.s.) bu gibi durumlara derhal müdahale etmiştir. Öyleyse biz de bu tahribata sessiz kalamayız. Son olarak belirtelim ki, insanın ağızından çıkan sözlere çok dikkat etmesi gerekir. Bizim nereye varacağını umursamaksızın söylediğimiz sözler yarın karşımıza pişmanlık olarak çıkacaktır.<sup>5</sup>

kh

## Notlar

1. Bu konuda bir tartışma için bakınız: <https://www.youtube.com/watch?v=tFbKRkEOXRQ> (İlahilerdeki Şirk Dolu Sözler)
2. Muhammed bin Abdulvahhab, Kitab-u-t Tevhid, Şerh: Abdurrahman es-Sa'di, s: 220-222.
3. Ayrıca Bakınız: <http://www.suleymaniyevakfi.org/diyanet/allahin-beser-reslu.html>.
4. Bu tutum zamanla Kur'an ile dalga geçmeye bile dönüşebilmektedir: <https://www.youtube.com/watch?v=D640ITen-IHM>
5. Bu konuda Mevlüt Özcan'ın yazdığı ve 5 ciltten oluşan "Sorumsuzca Söylenen Sözler" kitaplarını okumak faydalı olacaktır.