

# KUR'ÂN AÇIKTIR VE AÇIKLANMIŞTIR<sup>1</sup>

Kur'ân'ı anlamada en büyük engel; O'nu herkesin anlayamayacağı, anlayanların anladıkları ile yetinilmesi gerektiği fikridir.

وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

**Onlara bir Kitap getirdik ve onu bir bilgiye (ilme) göre konu konu açıkladık. İnanıp güvenecek bir topluluğa yol gösteren ve ikram olan bir kitap. (A'râf 7/52)**

Kur'ân'ın anlaşılıp anlaşılamayacağı meselesi dün de bugün de İslâm ümmetinin bir meselesidir. Bu sebeple "açık olma", "açıklanmış olma", "açıklama metodu" konularına kitabın içinden bir bakış önemlidir ve gereklidir.

Kur'ân'ı anlamada en büyük engel; O'nu herkesin anlayamayacağı fikridir. Üzerine "müteşabihler, anlaşılabilir olanlardır" kanaati de yerleşince, anlamları hapsedilmiş bir kitap ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bunu tetikleyen şey din adamlarının, din üzerine kurmuş oldukları tahakkümdür. Bu sayede bir kısım kişiler ve onların takipçileri ile mezhepler, meşrepler, tarikatlar, usuller çoğalabilmiştir. Hatta bununla da yetinmeyen bir kısım din adamları tarafından; her şeyi Kur'ân'da arayan ve kendisine sadece Müslüman diyenlerin yolu için "Kur'ân Müslümanlığı Sapıklığı" ifadesi dahi kullanılabilmektedir.

Oysa ki Allah (cc) indirdiği kitapta şöyle buyuruyor.

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ ۖ إِنِّي أَنزَلْنَاهُ لِقَوْمٍ عَلِيمٍ

**ELİF! LÂM! RÂ! Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hem muhkem kılınmış hem de doğru kararlar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır. (Hûd 11/1)**

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ

**ELİF! LAM! RA! Bunlar, o Kitab'ın; açıklayan Kur'ân'ın ayetleridir. (Hicr 15/1)**

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ مِنْ دُونِ ذِكْرِكَ بِالْحَقِّ ۚ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ

**(De ki) "Allah'tan başka bir hakem mi ararım?" Kitap'ı size açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki bu Kitap, Rabbin tarafından tümüyle gerçekleri gösterecek şekilde indirilmiştir. Sakın şüpheye kapılanlardan olma. (En'âm 6/114)**

En düz mantık bile Allah (cc)'ın kendisinin açıkladığını belirttiği, insanları doğruluğa erdirmek için rehber olarak gönderilmiş hikmetlerle dolu kitabının, insanı sapıklığa götürebileceğini kabul edemez.

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

**Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca tek dayanakları şu sözleridir: "Haklıysanız babalarımızı alın da getirin." (Câsiye 45/25)**

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

**Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, kendilerine gelen gerçekleri görmek istemeyenler şöyle derler: "Bu apaçık büyüdür!" (Ahkâf 46/7)**

## Açıklanmış Kitap

Allah (cc), Kur'ân'ın biri diğerini açıklayan ayetler bütünü olduğunu söyleyerek onu anlamak ve hüküm çıkarmak için gerekli metodun açıklamasını da yapmıştır. Dikkat edilirse Resuller de açıklayan değil; kitabın içindeki birbirini açıklayan ayetleri doğru anlayarak hüküm çıkaran ve Nebî olarak aldığı ayetleri hiçbir şeyine dokunmadan aktaran seçilmiş kullar olarak karşımıza çıkarlar.



وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

Sana, birbirini açıklayan ayetler indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse onları görmezlik edemez. (Bakara 2/99)

وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْنَا آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا

Kendilerine, birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca bu kâfirler müminlere şöyle derlerdi: “Bu iki kesimden hangisinin konumu daha iyi, çevresi daha etkindir.” (Meryem 19/73)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ

İşte böyle... Biz onu (Kitabı), birbirini açıklayan ayetler olarak indirdik. Doğrusu Allah, o yolu tercih eden kimseyi yoluna kabul eder. (Hac 22/16)

وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْنَا آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْمُطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْنَا آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِسِرِّ مَنْ ذَلِكُمْ أَلْتَأْتُوا اللَّهَ وَعَدَّاهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمَصِيرِينَ

Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, görmezlikten gelenlerin (kafirlerin) yüzündeki nefreti fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldırarak gibi olurlar. De ki “Sizi daha kötü duruma sokacak şeyi bildireyim mi? Cehennem ateşi!” Allah onu, kafirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektedir o. (Hac 22/72)

هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O'dur. Allah size karşı şefkatlidir, ikramı boldur (Hadîd 57/9)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Allah'a ve elçisine sınır çizenler; kendilerinden öncekiler nasıl değersiz hale getirildilerse, öyle değersiz hale getirileceklerdir. Biz, birbirini açıklayan ayetler indirdik. Ayetleri görmezlikten gelenlerin (kafirlerin) hakkı alçaltıcı bir azaptır. (Mücâdele 58/5)

## Apaçık Kitap

Kur'an'ın apaçık bir kitap olduğu; O kitaba, hayattayken insana yol gösteren bir çözüm kaynağı olarak inanıp güvenilmesi gerektiği, yine ayetlerle sabittir.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ أُلْحَمْتُ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

De ki “Ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum ama siz yalan yanlış şeylere sarılıyorsunuz. Sizin hemen istediğiniz şeyi yapmak benim elimde değildir. Kararı verecek olan sadece Allah'tır. Doğruyu O anlatır, en iyi ayıklamayı da O yapar. (En'âm 6/57)

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

Bunlar o açık Kitabın ayetleridir. (Şu'arâ 26/2)

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ

Hangi konuda olursa olsun  
Kur'ân'a müracaat edilirse  
Kur'ân onu  
cevapsız bırakmaz.

Sen Allah'a dayan. Çünkü o apaçık gerçekler üzerindedir. (Neml 27/79)

## Açıklayan Kitap

Diğer taraftan Kur'ân hem kendinde olanı hem de yaratılmış olan her şeyi açıklayan bir kitaptır. Her şeye ölçü koyduğunu (كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - külli şey in kadîr) söyleyen yaratıcımızın, insanlara rehber olarak indirdiği kitabında her şeyi açıklaması kadar doğal bir şey olmaz. Bu, hangi konuda olursa olsun Kur'ân'a müracaat edilirse Kur'ân onu cevapsız bırakmaz demektir. Ancak Müslümanların hemen hemen tamamı böyle bir anlayışa maalesef sahip değildir. Çoğunlukla İlahiyatçıların öncülüğünde ya "meseleler çok, ayetler az" şeklinde ya da ayetlerin anlamlarını belirli bir döneme sıkıştıran "tarihselci" anlayışla, "Kur'ân her şeyi açıklar" savı çürütülmeye çalışılır. Allah (cc) ise indirdiği kitabın اَلْمُبِينِ el mubîn olarak her şeyi açıklayan bir yapıya sahip olduğunu belirtir.

الرَّ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

**ELİF! LAM! RA! Bunlar her şeyi açıkça ortaya koyan Kitabın ayetleridir.** (Yûsuf 12/1)

تَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

**Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur (Kur'ân) indirdik.** (Nisâ 4/174)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يُعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

**Gizli bilgilerin (gaybın) anahtarları, Allah'ın yanın-**

dadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi, O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru ne varsa mutlaka apaçık bir kitapta (defterde) yer alır. (En'âm 6/59)

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

**Zaten o Kitabı Musa'ya, iyi davranana iyiliklerimizi tamamla, her şeyi açıklasın, bir rehber ve bir ikram olsun diye vermiştik. Belki Sahipleriyle yüzleşeceklerine inanırlar.** (En'âm 6/154)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

**Onların hikâyelerinde sağlam duruşlu olanlar için dersler vardır. Bu (Kur'ân) uydurulabilecek bir söz değildir. Aksine önceki kitapları kendine olanla doğrulayan, her şeyi açıklayan, inanıp güvenen bir topluluğa yol gösteren ve ikram olan bir kitaptır.** (Yûsuf 12/111)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

**Her toplumun (ümme) için kendilerine karşı bir şahit çıkardığımız gün, seni de bunlara karşı şahit getiririz. Bu Kitabı, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstere, bir ikram ve İslâm'a girenlere müjdeci olsun diye sana parça parça indirdik.** (Nahl 16/89)

تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

**Bunlar, gizlisi saklısı olmayan (ve her şeyi açıklayan) Kitab'ın ayetleridir.** (Kasas 28/2)

تَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

**Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur (Kur'ân) indirdik.** (Nisâ 4/174)

حَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

**HA! MİM! Her şeyi açıkça ortaya koyan bu Kitabı iyi düşünün.** (Zuhuf 43/2)

حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

**HA! MİM! Her şeyi açıkça ortaya koyan bu Kitabı iyi düşünün.** (Duhân 44/2)

## Kendinden Önceki Kitapları Açıklayan

Kur'an kendinden önceki kitapları da tasdik eden ve açıklayan bir kitaptır.

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ  
الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**Bu Kur'an, başkası tarafından uydurulup Allah'a mal edilmiş değildir; aksine önceki kitapları kendinde olanla doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi tarafından indirilmiş olan kitaptır.** (Yûnus 10/37)

## Sınırsız Sayıda Açıklanan Konular

Kur'an'ın kendi içindeki kavram bağlantılarının örgüsü, önceki kitaplar ile bağlantıları ve yaratılmış kitap olan kâinat ile ilgili bağlantıları düşünüldüğünde insan; sınırsız bağlantılar ve bunların uyumlu şekilde hareket



etmesinin anlaşılması ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu anlamda Kur'an'ın hiçbir konuyu açıkta bırakmadan detaylandığı görülebilir. Ancak bunun anlaşılabilmesi için Kur'an'ın Kur'an ile açıklanması ve Din - Bilimin içiçe olduğu gerçeğini görmek gerekir. Allah bu konuda şöyle buyurur.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

**Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın yaratıklarda geçerli kanununa(fitrata[\*]) çevir. O, insanları da ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.** (Rûm 30/30)

Yazının girişinde belirtilen "Kur'an Müslümanlığı Sapıklığı" ifadesi, "herkesin kitaptan bir fıkhi hüküm çıkartmaması gerekir." yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde masum, hatta haklı bir yaklaşım gibi durabilir. Ancak bu yaklaşım, din adamlarının rehberliğinde tehlikeli bir şekilde, Kur'an'ı anlama metodu olarak ümmetin içine işlemiştir. Oysa ki, Kur'an'ı din adamlarına açıklatarak maksadını aşan bu anlayış elimizdeki kitabın metodu ile taban tabana zıttır.

Yukarıda zikredilen Hûd Suresi 1. ayetin devamında Allah (cc) şöyle buyurur.

أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

**Böyle olması [kitabın Allah tarafından açıklanması], Allah'tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim.** (Hûd 11/2)

Başkasına kul olma ikazı göz ardı edilince, bireyin öncelikli ve mutlak olarak kendisini ilgilendiren ve din olarak sunulan yaklaşımları sorgulayabileceği yegâne kaynak elinden alınarak, din adamlarının tekeline terk edilmiş olmaktadır.

Yukarıda verilen ayetler karşısında mesnetsiz kalan; Kur'an'ın anlaşılamayacağı ve açıklanamayacağı gibi iddialar yanında, saygı kamufлаjı altında abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz<sup>2</sup> gibi ek yasaklar da, bireyin Kur'an ile ilişkisini engellemeye hizmet etmiştir. Kur'an'ın, kendisine törenle yaklaşılan bir kitap haline

getirilerek kutsallaştırılması onu günlük hayatta sürekli hatırlanacak bir hayat kitabı olmaktan çıkarmıştır. Böylelikle Kur'an Müslümanlar için kutsal bir bayrak ya da adeta bir kenar süsü haline getirilerek meydan, Kur'an'ı açıkladığını iddia ederek kimi olağanüstülüklerin peşinden koşanlara bırakılmıştır. Halkın samimi inancı, hatiplerin hamasetli nutuklarına kurban edilmiştir. Bu söz ustalarının tamamının niyetlerinin bozuk olduğu iddia edilemese de etrafında topladıkları kalabalıklar ile oluşan cemaatlerin; delil ve kaynak üzerinden doğru bilgiye ulaşmak yerine, farklı uçlara savrulması hep olagelmıştır. Her konuda Kur'an acaba ne diyor? Diye sorup hikmetli cevaplar kaynak gösterilerek ortaya konmadığı sürece bu savrulmaların daima olacağı bilinmelidir.

Sonuçta Kur'an'sız Müslümanlık, inancını doğru bilgiyle sorgulamayan takipçilerinin sırtında, zamanla gelenek/görenek haline getirilmiştir. Sonunda uydurulmuş şeylerin din olarak bir taguta dönüşmesine

engel olunamamaktadır. Maalesef bu hep böyle olagelmıştır.

Sonuç ise ortada... Birçok cemaat önderinin kelâmlarını ezberleyen topluluklar, merak edipte acaba Allah (CC) ne demiş? bile demeden kendisini İslâm'ı temsil etme misyonunun merkezinde görmekteler...

Kendilerine kavrayışlarının veya metodlarının yanlışlığı AYETLER ile açıkça gösterildiğinde bile durum değişmemektedir. Klasik yaklaşım; "Siz biliyorsunuz da onca namılı imamlar bunu anlamamış mı! Olacak iş değil..."<sup>3</sup>

Ardından bir sürü teviller ileri sürülüp AYET'ler gözardı edilmektedir... Yapılan maalesef hep bu olmaktadır.

Bugün ise inancını ciddiye alanlar serzeniş halindedir. Neden böyle olmasın ki?

• Hayatın dışına itilmiş ve sadece mistik bir tören sembolü olarak kutsallaştırılıp, içine bakılmayan Kur'an ve



Kur'ân'ı anlama metodunun sonuçları ortadadır.

- Sorgulama etiğinden yoksun, her fırsatta “*Şahidim ki Allah (CC)'dan başka ilah yoktur. Yine şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir*” dediği halde; kendisini gerçek şahit yapacak Kur'ân'ı, anlamak için bir kez olsun eline almamış ancak kendini Müslüman olarak tanımlayan bireylerden oluşan ümmetin durumundan kimse memnun değildir.
- Din'i, bir şefaata zinciri ve bireysel haz alma eylemine indirgemiş İslâmî akımların temellerinin Kur'an>an>dan yoksun olması gözlerden kaçırılmaktadır.
- Ya kaybedecek bir şeyleri olduğundan ya da ayetlere olan güvensizliklerinden ötürü; Kur'ân'ı Kur'ân ile anlayıp hadisleri de uygun ayetlerle eşleştirmek yerine, geçmiş âlimlere methiye ve minik şerhler koymanın ötesine geçemeyen ulemanın durumu içler acısıdır...
- Tek tip, edilgen robotlar yetiştirmenin dışına çıkmayan; ilimleri eskilerin yazdıkları ile sınırlayıp hayatta sırtını dönen; farklı ve özgür düşünceye, kutsanmış kariyerlerle baskı kurup geçit vermeyen eğitim sistemi insanlığın önünü kesmektedir.
- Allah (CC)'ın ayetlerini elinin altındaki saltanatı sürdürmeye tercih edemeyen yöneticiler ve yönetimler ile insanlık yeryüzünün sahte ilahi düzenlerine boyun eğdirilmektedir.
- Davranış olarak yanlış sabır anlayışı ile ya aşırı tepkisizlik ya da marjinallikler; toplumların huzurunu yok etmektedir.<sup>4</sup>

Maalesef Müslüman toplumlarda görünen manzara bugün bunlardır.

Çözüm ise her Müslüman bireyin, şahitliğini lafzî olmaktan çıkarıp Kur'ân'ı bizzat anlayarak bilgiye dönüştürmesidir. Kur'ân'ı anlamanın önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Bireyin Kur'ân'a yaklaşmasına engel olacak en ufak maddî-manevî bidatleri yaşatmanın büyük bir vebal olduğunu unutmamak gerekir.

Şu da kesinlikle unutulmamalıdır. Elimize ulaşan ve mezhep imamlarının görüşü olarak sunulan bilgiler de şüphe barındırmaktadır. Zira Kur'an ile taban tabana zıt hükümleri içeren bilgileri bu kişilere mal etmekte açık bir bühtandır.

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

**Burada anlatılanlar, insanlar için bir açıklama, çekinerek korunanlara doğru yolu gösterme ve bir öğüttür.** (Âl-i İmrân 3/138)

## Notlar

1. Bu yazı 2002 yılında yazılmış olan “Kur'an yeterince açık mıdır!” başlıklı yazının genişletilmiş halidir. Mealler [www.suleymaniyemeali.com](http://www.suleymaniyemeali.com) sitesinde yayınlanan meal'e aittir.
2. Bir gayrimüslim Kur'an'a abdestsiz dokunduğunda ne olur sorusunda sormak gerekir.
3. Bkz; En'âm 4
4. Halbuki Allah (CC) Bakara 143'de Örnek olasınız diye sizi merkezde olan öncüler yaptık... Âl-i-İmrân 109'da ise Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz... buyuruyor.