

Kitab-ı Mukaddes'te Beklenen Peygamber

Vedat YILMAZ*



“Onların kardeşleri
arasından senin gibi
bir peygamber çıkarta-
cağım. Sözlerimi onun
ağızına koyacağım; ve
ona emredeceklerimin
hepsini insanlara söy-
leyecek.”
(Tesniye 18:18)



Giriş

Bir önceki yazımızda Kitab-ı Mu-
kaddes hakkında genel bilgiler
vermiş ve mevcut Hristiyan aka-
didinin İsa tasavvurunu kendi kaynakla-
rından hareketle eleştirmiştik. Bu ya-
zımızda da son derece önemli olduğunu
düşündüğümüz “beklenen peygamber”
inancını aynı metod ile ele alacağız. Son
derece karmaşık ve detaylı bir konu
olduğundan ayrıntılarıyla işlememiz
mümkün değildir. Ancak biz burada
elimizden geldiğince açık ve özet bir
şekilde anlatmaya çalışacağız.

Yazımıza başlamadan önce şunu
belitmeliyiz ki ehl-i kitap, bu konuyu
daima manipüle etmeye çalışarak din-
daşlarını doğrulardan uzak tutmaya
gayret etmiştir. Bu yazımızda delilleri
konuşurken, yeri geldikçe müsteşrikle-
rin konuyu saptırmak için ortaya koy-
dukları söylemleri de ele alacağız.

* Kitap ve Hikmet Dergisi Yazı İşleri Sorumlu-
su, Süleymaniye Vakfı İlmî Araştırmacısı.

Mesih, Beklenen Peygamber mi?

Hristiyan müsteşrikler, Kitab-ı Mukaddes'te sözü edilen beklenen peygamber ile İsa Mesih'in aynı kişi olduğu hususunda son derece ısrarlıdılar. Ancak bu hususta ortaya koydukları sağlam bir argüman da bulunmamaktadır. Oysaki Kitab-ı Mukaddes'e göre Mesih ve beklenen peygamber farklı şahıslardır. Yuhanna İncili'nin birinci bölümündeki şu pasajlar bu iddiamızı olarak kanıtlar niteliktedir:

"Yahudiler Yahya'ya: "Sen kimsin?" diye kendisinden sormak için Yerusâlim'den¹ kâhinlerle Levilileri gönderdikleri zaman, Yahya'nın şehadeti şudur; ve Yahya ikrar etti, inkar etmedi ve "Ben Mesih değilim." diye ikrar etti.

Onlar da kendisinden sordular: "Öyle ise ne? Sen İlyas mısın?" Ve Yahya: "Değilim" dedi. "Sen o peygamber² misin?" Yahya: "Hayır" diye cevap verdi." (Yuhanna 1: 19-21)³

"Ve Yahya'dan sorup, kendisine dediler: "Öyle sen Mesih, İlyas ve o peygamber değilsin de niçin vaftiz ediyorsun?" (Yuhanna 1: 25)

Yukarıdaki pasajlara baktığımız zaman, Mesih ve "o peygamber" diye bilinen kişilerin farklı şahıslar olduklarını net bir şekilde görebiliyoruz. Mesih'in İsa (as) olduğu hususunda hiç kimsenin şüphesi yok. Peki "o peygamber" kim?

O (beklenen) Peygamber...

¹ Kudüs'ten

² İngilizce metinlerde "The Prophet" diye geçen ifadedir. "The" belirlilik ifade eder, "Bilinen- beklenen peygamber" vurgusu katmaktadır.

³ Bu yazımızda Kitab-ı Mukaddes şirketine ait 1985 senesine ait çeviriden faydalanacağız. Farklı bir kaynaktan çeviri paylaştığımızda dipnot ile bilgilendireceğiz.

Tesniye veya Yasa'nın Tekrarı kitabının 18. Bölümünde, Allah, Musa (as) ile konuşur ve ona "O peygamber" hakkında belge verir.

"Onların kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkartacağım. Sözlerimi onun ağzına koyacağım; ve ona emreceklerimin hepsini insanlara söylecek. Bu meydana geldiğinde, her kim onun benim adımla söylediği sözlerimi duymazdan gelirse, ondan hesap soracağım. Eğer o peygamber, benim adımla ona emretmediğim bir söz söylerse veya başka tanrılar adıyla konuşursa, o peygamber bile kesinlikle ölecektir." (Tesniye 18:18-20)

Yukarıdaki pasajları daha dikkatli incelemeye çalışalım:

"Benim adımla söylediği sözlerim..."

Bu ifadeye karşılık, Kur'an'ın inen ilk ayetinin "**Yaradan Rabbinin adıyla oku!**" şeklinde gelmesi son derece manidardır.

"Eğer o peygamber, benim adımla ona emretmediğim bir söz söylerse veya başka tanrılar adıyla konuşursa, o peygamber bile kesinlikle ölecektir." Aynı tehdit Kur'an'da Muhammed (as) için de yer almaktadır:

"Eğer bizim üzerimizden bazı sözler uydursaydı, o yemin gereği⁴ onu yakarlar, şah damarını kopartırdık." (Hâkka 69/46)

Kardeşleri Arasından...

İsrailoğulları, İbrahim (as)'ın iki oğlundan birisi olan İshak (as)'ın soyundan gelmektedirler. Onların kardeşleri de İshak (as) kardeşi olan İsmail (as)'ın soyundan gelenlerdir. Bundan dolayı ehl-i kitap beklenen peygamberin İsmail

⁴ Arapça metinde geçen "El-yemin" ifadesi önceki kitaplardaki "Benim adımla ona emretmediğim şeyler uydurursa ölecektir." Sözüne atuf olabilir.

il (as)'ın soyundan geleceğini çok iyi biliyorlardı.

Bugün Muhammed (as)'ın peygamberliğini reddeden ehl-i kitap, Kitab-ı Mukaddes'te bildirilen bu gerçeği ancak İsmail (as)'ın soyu konusunda manipülatif çalışmalar yaparak gizlemektedirler. Temel iddiaları şunlardır: "İsmailoğulları, araplar değildir." "İbrahim hiçbir zaman Arabistan'a gitmedi." "İsmail ve Hacer Mısır'da yaşadılar, Arabistanda değil." Bu ve daha pek çok yanıltıcı iddialarla Muhammed (as)'ın Tevrat ve İncil'de sözü edilen "beklenen peygamber" olması ihtimalini çürütme-ye çalışmaktadırlar. Peki, bu iddialarında doğruluk payı var mı?

Allah, İbrahim (as)'a oğlu İsmail'in soyunu büyük bir millet yapacağını vaad ediyor:

"Ve Allah çocuğun sesini işitti. Ve Allah'ın meleği göklerden Hacer'e çağırıp kendisine dedi ki: Neyin var Hacer? Korkma; çünkü bulunduğun yerden çocuğun sesini Allah işitti. Kalk, çocuğu kaldır ve onu kendi elinde tut, çünkü onu büyük bir millet yapacağım." Yaradılış 21:17,18

"(Allah, İbrahim'e dedi ki): Ve cariyenin oğlunu da bir millet yapacağım. Çünkü o senin zürriyetindedir." Yaradılış 21:13

Araplar ve İsmail (as)'ın soyu konusunda manipülasyonlar yaratanlara şunları sormak gerekiyor:

1. Eğer iddialarınızda samimi iseniz Eski Ahit'te İsmail (as)'dan geleceği vaad edilen büyük millet kimdir?
2. Tarih boyunca, Araplar dışında kendilerini İsmail (as)'ın torunları olarak gören başka bir millet var mı?

Arabistan mı, Mısır mı?

İsmail (as) ve torunları nerede yaşadılar? Kitab-ı Mukaddes'te bununla alakalı bir bilgi var mı? Şimdi bununla ilgili bazı pasajları ele alalım:

"Ve Sara'nın cariyesi Mısırlı Hacer'in İbrahim'e doğurduğu İbrahim oğlu İsmail'in zürriyeti şunlardır: ve adları ile nesillerine göre İsmailoğullarının adları şunlardır: İsmail'in ilk oğlu Nebayot ve Kedar ve Adbeel ve Mibsam ve Mişma ve Duma ve Massa ve Hadad ve Tema, Yetur, Nafiş ve Kedema; İsmail'in oğulları bunlardır, kavimlerine göre on iki bey idiler. Ve İsmail'in ömrünün yılları şunlardır, yüz otuz yedi yıl; ve son soluğunu verip öldü, ve kavmine katıldı. Ve Havila'dan Şur'a kadar yerleşip oturdu-lar. O bütün kardeşlerinin karşısında yerleşti." Yaradılış 25: 12-18

Eski Ahit, İsmail (as)'ın soyunun yaşadığı bölge olarak; "Havila'dan Şur'a kadar" ifadesini kullanmaktadır. Peki, Havila neresi, Şur neresidir? Maalesef İslam tarihçileri dinler tarihine sahip çıkmadıkları için günümüzde bu bölgelerle ilgili bilgiler de olabildiğince karartılmaya çalışılmaktadır. Yine de kaynaklar araştırıldığında bazı sonuçlara varılabilmektedir. Örneğin Havila konusunda yabancıların en meşhur Kitab-ı Mukaddes sözlüklerinden birisi şu açıklamayı yapmaktadır:

"Havila, Arabistan'daki bir bölgeyi veya bölgeleri ifade etmektedir. Fakat tam olarak neresi olduğu bilinmemektedir."⁵

Havila konusunda, Eski Ahit'te bazı detaylar da verilmektedir:

"Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıktı ve oradan bölündü, ve dört kol oldu. Birinin adı Pişon'dur; kendisinde altın olan bütün Havila'yı kuşatır, ve bu diyarın altını iyidir ve orada ak

⁵ Holman Bible Dictionary, Havilah

günnük(Bdellium) ve akik taşı vardır.”
Yaradılış 2:10-12

Harward Semitik Müzesi eski yöneticisi James A. Sauer, Pişon nehri hakkında şunları söylemektedir: “Medine’ye yakın Hicaz dağlarından başlayıp Kuveyt’in en kuzeyine kadar giden bugün suyu çekilmiş bir kanaldır.”⁶



Boston Üniversitesinde görev yapan Prof. Faruk el-Baz, Nasa ile ortak çalışarak uydudan aldığı net fotoğraflar yardımıyla Pişon nehrinin Kuveyt’in kuzeyi ile Medine’ye yakın El-Rummah Vadisi arasındaki kurumuş bir kanal olduğunu tespit etmiştir.⁷

Tüm bu bilgiler ışığında Havila denilen bölgenin Hicaz bölgesi ile aynı yer olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna varıyoruz. Kesin olan şey ise bu bölgenin Arabistan’da olduğudur.

Hacer ve İsmail’in Arabistan’a yerleştiği konusunda Yeni Ahit’te geçen şu pasaj da dikkate değerdir:

“Bu şeylerde bir kinaye vardır, bu (kadın)lar iki ahit olduğundan. Onlardan birisi Sina Dağı’ndandır, o kölelik için doğuran Hacer’dir. Ama bu Hacer için Sina Dağı Arabistan’dadır. Yeruşalim’e⁸ karşılıktır. Ve çocukları ile beraber kölelik altındadır. Ama yukardaki Yeruşalim özgürdür, bizim hepimiz

anası olan.”⁹ Galatyalılara Mektup 4: 24-26

Yukarıdaki pasajlardan bile Hacer ve çocuklarının Kudüs’ün güneyinde Arabistan’da yaşadıkları çok net olarak anlaşılmaktadır.

Hicret

Eski Ahit’te şöyle bir pasaj vardır:

“Allah, Teman’dan geldi ve kutsal olan (kişi) Paran dağlarından geldi.”
Habakkuk 3:3

Teman hakkında Kitab-ı Mukaddes sözlükleri şöyle bir açıklama yapmaktadır:

“Medine’nin kuzey bölgesini kapsayan çöldür.”¹⁰

Paran Dağları, İsmail ve Hacer’in yaşadığı bölgedir:

“Ve Allah Hacer’in gözlerini açtı ve bir su kuyusu gördü ve gidip tulumu ile su doldurdu ve çocuğa içirdi. Ve Allah çocukla beraberdi. Ve o büyüdü. Ve çölde oturdu. Ve büyüyerek okçu oldu. Ve Paran çölünde yaşadı.” Yaradılış 21: 19-21

İsmail ve torunlarının Arabistan’da Hicaz bölgesinde yaşadığını önceki bölümde ortaya koymuştuk. Bu da demek oluyor ki “Paran çölü” Arabistan’da, Hicaz’da bir yer olmalıdır. Ancak tüm bu delillere rağmen müsteşrikler “Paran çölünün” Arabistanda bir yer olduğunu kesin bir şekilde reddederler. Bu konuda delil olarak ortaya koydukları her hangi bir argüman da yoktur. “İbrahim’in o zamanın şartlarında İsmail ve Hacer’i o kadar uzağa bırakması mantıklı değildir.” şeklinde bilimsel olmayan söylemler ileri sürmektedirler.

Paran bölgesi, Araplar arasında “Faran” şeklinde teleffuz edilmektedir. Ve bugün Mekke civarında Saravat dağları ile Paran dağlarının aynı dağlar olduğu

⁶ James A. Sauer, "The River Runs Dry," *Biblical Archaeology Review*, Vol. 22, No. 4, July/August 1996, pp. 52-54, 57, 64

⁷ Farouk El-Baz, "A river in the desert", *Discover*, July 1993.

⁸ Kudüs’e

⁹ King James Versiyon’dan çevrilmiştir.

¹⁰ J.Hasting’s Bible Dictionary

Kitab-ı Mukaddes'te Beklenen Peygamber

Araplar arasında öteden beri bilinen bir şeydir. Eski Ahit, beklenen peygamberin Paran'dan çıkacağı konusunda çok kesin konuşmaktadır:

“Rab Sina’dan geldi ve Seir üzerinden yükseldi, Paran dağında parladı.” Tesniye 33:2

Habakkuk’taki pasaja geri dönersek, bu pasaj beklenen peygamberin Paran dağlarından çıkıp, Teman bölgesine geleceği şeklinde yorumlanmıştır. Yani Mekke bölgesinden Medine bölgesine hicret edeceği şeklinde anlaşılmıştır. Bunu çok iyi bilen bazı yahudi kabileleri Medine bölgesine yerleşmişlerdir.

Kedar Çocukları Arasından Gelen Peygamber...

Eski Ahit’te geçen beklenen peygamber ile ilgili şu ifadeler dikkate değerdir:

“İşte kendisine destek olduğum kulum; canımın kendisinden razı olduğu seçme kulum: Ruhumu onun üzerine koydum; millet için hakkı meydana çıkartacaktır. Bağırmayacak, ve sesini yükseltmeyecek, ve onu sokakta işittirmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek; hakkı hakikate erdirecek. Ve dünyada hakkı pekiştirinceye kadar zayıflamayacak ve cesati kırılmayacak. Kıyı halkları¹¹ onun şeriatini bekleyecekler.” İşaya 42:1-4

Devamındaki pasajlarda şu bilgiler verilmektedir:

“Denize inenler ve onun içindekilerin hepsi, kıyı halkları ve orada oturanlar, Rabbe yeni bir ilahi ve yerin hamdini terennüm edin. Çöl ve onun şehirleri Kedar’ın oturduğu köyler seslerini yükseltsinler, dağların tepesinden bağırınlar. Rabbe izzet versinler, kıyı halklarını onun hamdini bildirsinler.” İşaya 42:10-12

¹¹ Bu ifade türkçe çevirilerde “Adalar – ada halkları” şeklindedir. King James versiyonda bizim çevirdiğimiz şekliyledir.

Kedar köyleri, Kedar soyundan gelenlerin yaşadığı bölgeler demektir. Kedar, İsmail (as)’ın çocuklarından birisiydi:

“İsmail’in ilk oğlu Nebayot ve Kedar ve Adbeel ve Mibsam ve Mişma ve Duma ve Massa ve Hadad ve Tema, Yetur, Nafiş ve Kedema;” Yaradılış 25:13-15

Muhammed (as)’ın Kedar’ın soyundan geldiği bilinmektedir. Meşhur Kitab-ı Mukaddes sözlüklerinden birisi “Kedar” hakkında şunları söylemektedir:

“İsmail’in soyundan gelen bir aşirettir... Muhammed de o aşiretten gelmiştir.”¹²

SUMMARISED FAMILY TREE OF MUHAMMAD AND JESUS (PEACE BE UPON THEM)



İsa (as) ile Muhammed (as)’ın İbrahim (as)’dan itibaren genel Soy Ağaçları.

Beklenen Peygamber’in, Peygamberlik Delili...

Eski Ahitte ileride çıkacak olan peygamberin Rabbin sözlerini söyleyeceği vurgulanırken, o kişinin gerçekten Rabbin sözlerini söylediğinin ispatı olarak şu bilgi veriliyor:

“Rabbin söylemediği bir sözü nasıl bilelim? diye yüreğinden dersin; O peygamber Rabbin adıyla söylediği zaman,

¹² John D. Davis, Davis Dictionary of Bible

o şey olmaz ve çıkmazsa, işte o Rabbin söylemediği bir şeydir.” Tesniye 18:21,22

Burada “Rabbin adıyla söylenen” ifadesinden kasıt “Vahiy” yani “Kitap”tır. Bu pasajlar beklenen peygamberin insanlara tebliğ edeceği Kitab’ın kıyamete kadar çürütülemeyecek bilgiler içereceğini göstermektedir. Yani beklenen peygamberin, peygamberlik delili insanlara tebliğ edeceği kitabın bizzat kendisidir. Bu bilgi de Kur’an’ın şu ayetleri ile birebir örtüşmektedir:

“Kur’an üzerinde derin derin düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan başkasından gelseydi içinde pekçok çelişki olurdu.” (Nisâ 4/82)

“Dediler ki: ‘Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya.’ De ki: Mucizeler ancak Allah katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Sana indirdiğimiz ve kendilerine okumakta olduğun bu Kitap (Mucize olarak) yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için öğüt ve rahmet vardır.” (Ankebût 29/50,51)

Kitab-ı Mukaddes’te “Muhammed” ismi...

Eski Ahit’te:

“Sevgilimin teni beyaz ve kırmızı, on binlerin arasında seçkin olan odur. Başı saf altın, kıvrılır kakülleri kuzgun gibi siyah. Gözleri akar sular kenarındaki güvercinler gibi, sütle yıkanmışlar oturmuşlar dolgun su kenarlarına. Onun¹³ yanakları sanki hoş kokulu çiçek tarhları, güzel kokular yığınları, dudakları zambaklardır, mürh yağı damlatır. Elleri üzerinde gök zümrüt kakılmış altın lüleler; gövdesi fil dişi işi safir taşları kakılmış. Bacakları mermer direkleridir, saf altın ayaklıklar üzerine kurul-

¹³ “Onun” ifadesi İngilizce çevirilerde “His” olarak geçmektedir. Bu da tarifi yapılan kişinin bir erkek olduğunu gösteriyor. Türkçede bu özellik olmadığı için yanlış anlaşılabilir.

muş, görünüşü Libnan gibi erz ağaçları gibi bâlâ. Ağzı çok tatlı ve onun her şeyi çok güzel. İşte budur Muhammed,¹⁴ kendime dost edindiğim budur.” Ezgiler Ezgisi 5: 10-16

Yukarıda geçen “Muhammed” ifadesi için İbranice orijinal metnin okunması gerekiyor. İbranice metin şöyledir:

Song Of Solomon 5:16
חַבּוֹ סַסְמָקִים וְקָלוֹ סַסְמָדִים וְהִי חַדְרֵי חַתְרֵי כְּנַת יְרוּשָׁלַם׃
HIKKO MAMITTAQIM KIKULLO MUHAMMADIM ZEB DUDI
VEZEH RAI HENUTE YARUSHALAM.
His mouth is most sweet: yea, he, MUHAMMAD. This is my beloved,
and this is my friend, O daughters of Jerusalem.

“Muhammad-im” ifadesinin sonundaki “-im” takısı âzâmet içidir. İbranice Allah için kullanılan “Eloh-im” ve Arapça’daki “Allah-umme” de olduğu gibi.

Yeni Ahit’te:

“Yanınızda dururken size bu şeyleri söyledim. Fakat benim isimle babanın göndereceği Paraklit, ruhul kuds, size her şeyi öğretecek. Ve size söylediğim her şeyi hatırlatacak.” Yuhanna 14: 25,26

Paraklit ismi kelimesi hususunda Muhammed Esed şöyle bir açıklama yapıyor:

“Bu deyim, Ârâmî “Mawhamana” isminin veya teriminin tam Yunanca karşılığı olan Periklytos’un (“Çok Övülen”) bozulmuş şeklidir. (Ârâmî dilinin, İsa zamanında ve ondan yüzyıllar sonra Filistin’de kullanılan ve İncil’in -şimdi ortada bulunmayan- orijinal metnlerinin dili olduğu hatırlanmalıdır.) Periklytos ile Parâklêtos’un fonetik olarak birbirlerine yakınlığı karşısında, çevirmenlerin -yahut, daha büyük bir ihtimalle sonraki tarihlerdeki yazıcıların- bu iki ifadeyi nasıl karıştırdıklarını anlamak kolaylaşır. Hem Ârâmî Mawhamana hem de Yunanca Periklytos’un ikisinin de hamide (“övdü/hamdetti”) fiilinden ve hamd

¹⁴ Türkçe çevirilerde “Sevgilim” olarak çevrilmiştir.

("övgü") isminden türetilmiş olan Son Peygamber'in iki ismi Muhammed ve Ahmed ile aynı anlamı taşımış olmasının önemi büyüktür."¹⁵

Kur'an'da geçen şu ayet bu bilgiyi desteklemektedir:

"Hani, Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah'ın size, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim" demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu, apaçık bir sihirdir" dediler."
(Saff 61/6)

Bu yazdıklarımızın dışında beklenen peygambere işaret eden hem Eski Ahit'te, hem de Yeni Ahit'te daha pek çok pasajlar bulunmaktadır. Ancak bunların her birine işaret etmek bu sayının sınırlarını aşacağından bu kadarla yetinmek durumundayız.

¹⁵ "Kur'an Mesajı" Tefsiri, Saff Suresi 6. Ayet tefsiri.