

# KUR'ÂN İSLÂM'INI YOK ETME PLANI

Bu makale, Sankt Petersburg Üniversitesi Rektörü, İktisat İlimleri profesörü Viktor Yefimov<sup>1</sup> tarafından 2010 yılında kaleme alınmıştır.

Ahit<sup>2</sup> projesi lobilerinin karşısında duran en büyük problem, hiç kuşkusuz Kur'ân İslâm'ıdır. Kur'ân insanlara siyasi-sosyoloji, ekonomik ve kültürel alanlarda doğru yolu gösteren tek kitaptır. Ahit projesi lobileri bu problemi ortadan kaldırmak, özellikle ABD ve Avrupa üzerinden dünya hâkimiyetini güçlendirmek için iki esas proje üzerinde çalışıyorlar:

1. *Yahudilerin diğer insanlardan üstün ve saygıya hak edenler olduklarını göstermek.*
2. *Yahudilerin faiz sistemi üzerinden dünya insanını ve sermayesini ele geçirmek.*

Bu plan resmî olarak dile getirilmese de onlar bunu sükutla geçiştirerek (önceden kabul edilmiş sayarak) hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Kur'ân'da Yahudilerin diğer insanlar (uluslar) üzerindeki üstünlüğü reddedilmektedir.

Faizciliğe ise kesin bir yasak getirilmiştir, çünkü faizcilik Kur'ân'da şeytan oyunun bir çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle, Yahudilerin kula kulluk planına karşı Kur'ân alternatif olarak adil düzen oluşturmasına rağmen kendilerini Müslüman sayanlar bunun farkında değillerdir.

Lobiler şunu çok iyi biliyorlar ki Kur'ân onların dünya çapındaki iktidar rejiminin yapılanmasına potansiyel (gizli) bir tehlike oluşturuyor. Bu da onlarda Kur'ân'ı tarihi geçmişe gömme (bırakma) arzusunu meydana getiriyor.

Bütün bu potansiyel engelleri ortadan kaldırma, İslâm tehlikesini yok etme yollarından biri de şüphesiz ki

gerçekleştirmek istedikleri şu aşağıdaki uzun vadeli senaryolardır:

- a) "Hilafet" oluşturmak ve ona herkes katılmasa bile, birçok toplumun katılması ile beraber geleneksel İslâm'a dayalı bir şeriat devleti oluşturmak.
- b) Bu "halifelik" eliyle Allah'sız Batı liberalizminin ve "inançsızların" akaidini yok etmek için savaşın başlatılması, İslâm merasimlerinin (gelenek ve ayinlerin) ve bunların tüm insanlığa, genel dünya "dini" olarak kabul ettirilmesidir.

Ancak, bu senaryoda muvaffak olunursa Kur'ân'ı (Hitlerin) "Main kampı" talihinin bekliyor olacağını görmek gerek. Diğer yanda geleneksel İslâm devletlerine ise İslâm demontajı (İslâmsızlaştırılma) yaşatılması gerekir. Bu da İkinci Dünya savaşından sonra Almanya'nın "denasifikasyona<sup>3</sup>" uğratılmasına benzer bir durumdur. Böylelikle toplum İslâm'dan sıyrılır, Kur'ân ellerinden alınır, arşivlerde ve kütüphanelerin özel depolarında saklanır. Ondan sonra bu depolara sadece güvenilir tarihçiler girebilir. Bu tarihçilerin görevi de insanların ne kadar büyük bir kötülükten ve tehlikeden kurtulduğunu göstermek (açıklamak) olur.

Senaryoda amaçlarına ulaşamadıkları takdirde Arapçayı bilmeyen, Kur'ân'ı kendi başına okuyamayan, mevcut dönemin insan kitlesini din adamları yönetmeye başlar. Din adamları ihtisaslaşmış ideolojik gruptur. Onlar yaşamın pratiğini Kur'ân'a göre yorumlayacaklardır, fakat bu yorumlar sahne arkasında duran sahiplerinin çıkarlarına uygun olacaktır. Bunu anlamak için çağımızın Müslüman ülkelerinin



yönetimine bakmak yeterlidir. Hatta Arapça konuşan insanların ağır bastığı devletlerde bile “Müslümanların” kendileri “seccadelere” ibadet ederler. Yani onlar kendi yaşamlarını Kur’ân’la özdeşleştirmezler. Onların yaşam tarzı ve düşünceleri (gelecekleri, hayalleri) Kur’ân sözünden çok uzaktır. Halbuki Allah’ın insanlar için tavsiye ettiği ise adil bir toplumda insanların birbirine tiranlığını (baskıcı, köleliği) ortadan kaldırmaktır.

Kur’ân ve İslâm; 20. yüzyılın ortasından bu yana ciddi boyutta iftiraların ve itibarsızlaştırma çalışmalarının hedefi haline gelmiştir. Günümüzün insanları ise<sup>4</sup> malesef hiç düşünmeden: Kendilerince önem verdikleri “daha önemli” işlerle meşgul gözüküyorlar. Ellerine hiç Kur’ân’ı almıyor kendilerine indirilene hiç okumuyorlar. Hâlbuki Kur’ân onlar için indirilmiştir. Böylelikle Kur’ân’ın yaşamla uyumlu olduğunu, hayatıyla bizzat ilgilendiğini, kendisini başkalarına kul olmaksızın kurtaracak bilgilerden ne kadar uzak kaldığını görememektedir.

Şu anda bu çok yönlü stratejilerinin birinci hamlesi gerçekleşmektedir.

- İslâm medeniyeti dışında olanlara hedef gösterilecek bir düşman (kökten dinci-radikal) sıfatı ortaya konuluyor ve bunlar kendilerinden olmayan her tür akideye bağlı olan grupların birliğini bozuyor ve onlara karşı saldırganlık rolünü oynuyorlar. Bu sorunların çözümü için,

önce el-Kaide adında global terörizm oluşturulmakta ve hedefe konulmakta. ABD ve Avrupa ise güya bu terör odağı ile savaşmaktadır. Savaş öyle bir yöntemle yürütülüyor ki, aslında İslâm dünyasında da bu tür grupların oluşmasına kendileri zemin hazırlıyorlar.

Söz konusu senaryo aşağıdaki tüm geleneksel şariat devletlerini kapsamaktadır:

Afganistan’dan bu iş (olaylar) için uyuşturucu trafiği üretilmesi istenmektedir. Diğer taraftan da buna karşı İslâm kültürü içindeki ve dışındakilerde bir nefret uyandırılması sağlanmaktadır. Böylece “anti-İslâm” mücadelesinin güçlendirilmesine çalışılmaktadır.

Pakistan ve İran’dan istenilen ise nükleer silahlarının üretilmesidir. Bu nükleer gücü belirli bir düzeyde (“nükleer tehdit nedeni olarak” olarak gösterilmesi için) ve istikameti Batı’ya, İsrail’e yönlendirilmiş gibi gözükmeli, fakat oralara ulaşacak, herhangi bir zarar dokundurabilecek seviyede olmamalıdır. Özellikle İran’ın, İsrail’e karşı nefret duyan bir devlet konumunda olduğu gösterilmelidir.

Irak’tan da istenilen Batı’ya karşı nefretin radikal hale getirilmesidir ki oradan NATO askerlerinin çıkışıyla Babil “hilafetin” ana merkezi haline gelebilsin. Batının “hilafete” karşı savaşma senaryosu ise Bibliya dışı olan Armagedon<sup>5</sup> söylentilerine dayatılmıştır ki bunu da (onlara göre) güya iyi (Batı) ile kötünün (İslâm uygarlığı) son savaşımı gibi lanse etmekte...



Geleneksel İslâm'ın din adamları, Kur'ân'ı anlamadan okuma ve geleneksel hurafeci dini şekillenme ile (yani ayin ve törenlerle) kendilerini insanların ve toplumun problemlerinden ayırmışlardır. Onlar anlık çıkarlarına göre yaşamaktadırlar. Bu da onların olup bitenlerle ilgilenmemelerinden kaynaklanmaktadır. (Onlar mevcut siyasete karşı Kur'ân'ın sunduğu alternatifleri değil, geleneklerinde olan kısır fikirleri esas alarak birbirlerini öldürüyor ve şahsî görüşleriyle, dünya menfaatleri için birbirlerini satıyorlar.) Bu nedenle de oynanan senaryoyu görmüyorlar. Hâlbuki bu senaryolar bir sistem haline getirilmiştir. Bunu görenler varsa da ya Radikal-İslâm senaryosuna; diktatör, terörist, köktendinci gibi kelimelerle damgalanmaktan kork-

tukları için susuyorlar ya da kendi çıkarlarını öne alarak başka sorunlarla ilgileniyorlar.

Diğer İslâm ülkeleri yöneticileri de aynı hurafeci Müslüman din adamları gibidirler. Onlar da sadece dinde şekilcilikle uğraşırlar. Bunlar da Kur'ân'ı ölçü almadıkları için, bir alternatif çözüm oluşturmakta aciz kalıyorlar.

Kendilerini Hristiyan olarak görenler de Bibliye doktrininin (ideolojisinin) arkasındadırlar. Bu doktrin ana tezi, Yahudi para babalarının hâkimiyetinin devam etmesi ve dünyada her şeyi ele geçirmelerini hedeflemektedir.

Bu çok yönlü güce karşı koymak için onun temelinde yatan ana tezden yola çıkmak gerekir. Bu da şudur. Sosyolojik olarak Vahyin Allah tarafından insana gelen İbrahim'i dinlerin özünü oluşturan ana tezi olması; bu da yeryüzünde emirlere uyarak Allah'ın istediği adil düzeni kurmasıdır. Böyle bir düzenin insanların hiçbirisi başkasına köle olmayacak, hiçbirisi diğerine herhangi bir baskıyı uygulamayacaktır. Herkes özgür yaşam sürecek, bunu da kendi şahsî potansiyel gücüne yaraşır şekilde yapacak ve Allah ile yaşam konusunda da diyalog gerçekleşecektir.

Kula kulluğun ve kendi hazırladıkları sinsî stratejilerinin önünde tek engel olabilecek kitabın Kur'ân olduğunu iyi bildikleri için, Ahit lobileri Kur'ân'ı tarihe gömme faaliyetlerini gün geçtikçe artırmakta, O kitabın çağdaş ve günümüze ait olmadığını, O'nun insanlar arasında bir fitne olduğunu göstermeğe çalışmaktadırlar.

Netice olarak, Kur'ân yeryüzü insanlarına adil sosyal, siyasî ve ekonomik çözüm yolu sunan tek kaynaktır. Eğer bu Kur'ân'ın sunduğu alternatifi insanlar uygulamaya koyarsa, yürütülmeye çalışılan senaryo da mak-sadına ulaşamayacaktır. Aksi taktirde Müslümanlar çok daha büyük bela ve sorunlarla yüzleşeceklerdir.

## Notlar

1. Sankt Petersburg Üniversitesi Rektörü, İktisat İlimleri profesörü.
2. Eski Ahit (Tevrat) ve Yeni Ahit (İncil).
3. Denasifikasyon- nazi sisteminin tümüyle

4. Kendi aklını çalıştırmayan, yaşam ve siyaseti düşünmeyen, iktidarın günlük sloganlarına

teslim olmuş olan kimse. Sürü zihniyetine kapılmış kitle.

5. Kıyamete yakın İsa'nın nüzulu ve kendileri için savaşıma senaryosu.