

# EKSİLERİ VE ARTILARIYLA HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN CORONA

Allah'ın ikramı şefkati ve merhameti olmasaydı kendi kendine yettiğini sanan insan acaba ne yapardı? Yüce Allah kullarına karşı o kadar merhametli o kadar şefkatli ki gelecekte yaşayacağı birçok olayın provasını insanoğluna şimdiden öğretip göstermektedir. İlk insan Âdem (a.s)'in yaratılışının nasıl olduğunu İsa (a.s)'in yaratılışı ile öğretmektedir. (3/59)

İnsanoğlunu yakından ilgilendiren ikinci yaratılışla ilgili bize her yıl ölü toprağa can vererek yeryüzünü yemyeşil yeniden diriltilerek gösterip öğretmektedir. (83/11)

Her gece uykuya yatan insan ölüm provası yaparak ölümü bizzat yaşayıp öğrenmektedir.

“Allah nefisleri/ruhları, vücut öldüğü sırada vefat ettirir, ölmemiş olanların nefislerini /ruhlarını da uykusunda vefat ettirir. Ölümüne karar verdiğinin ruhunu tutar, ötekini belirlenmiş eceline kadar sallıverir. Bunda, düşünen bir topluluk için âyetler / dersler vardır.” (39/42)

Hac vazifesini yaparken Müslümanlar mahşerin provasını bizzat yaşayıp öğrenmektedir.

“Arafat'tan sel gibi aktığınız zaman Meş'ar-i Haram yanında (Müzdelife'de) Allah'ı anın.” (2/198)

Bütün bunların provasını yapan insanoğlu, gerçekten etrafında gerçekleşen bu mucizelerden habersiz dünya telaşına dalmış, nefisini heva edinmiş tek dünyalı hale mi gelmiştir?

“Göklerde ve yerde nice göstergeler var ama yanla-

rından geçerler de bir kere olsun dönüp bakmazlar.” (12/105)

Oysa insan denen varlık günün, zamanın sel gibi akıp geçtiği şu geçici dünyada bu zamanın içinde kendi kendini öğütüp bitiren taş misali dünyaya geliş sebebini unutup Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır gibi davranarak hayatını tüketmektedir.

İnsan duyduklarını veya okuyup öğrendiklerini hep tarihte yaşanmış hikâyeler olarak algıladığından başına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi dünyanın albenisine kapılıp ona verilen değerli zamanı sınırsızca tüketmektedir. Oysa her zamanın, her asrın içinde insanoğlu mutlaka imtihan edilecektir.

”Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı sanıyorlar?

Onlardan öncekilerini de sıkıntılara sokmuştuk. Allah kimlerin samimi olduğunu elbette bilecektir. Kimlerin yalancı olduklarını da bilecektir.” (29/2-3)

Evet, bu asrın insanı kimileri için imtihan kimileri için ceza olacak görünmeyen sinsi bir düşmana karşı savaş vermektedir. Nefsini heva edinmiş, yaratılış hedefinden sapmış, var olan fitratını bozmuş, sınırsız nimetlere karşı şükür yerine nankörlük etmiş insanoğlunun elbette rahatı bozulacak, elbette imtihan olacaktır.

“Kulakları sağır eden o çığlık koptuğu gün; Bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı gündür, Anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından da! O



**gün o kişilerden her birinin işi başından aşacaktır.”**  
(80/33-37)

Sinsi görünmeyen düşman insanların arasına büyük bir duvar örmüştür.

Korku ve panik halinde herkes en sevdiklerinden dahi kaçmaktadır. Sevgiyi ve ilgiyi asıl Sahibine vermekten cimrilik eden insanoğlu, şimdi en sevdikleriyle sevgisini, üzüntüsünü paylaşmamaktadır.

Gökleri ve yeri yaratan, her şeyi görüp gözetten elbette bu asrın insanını da zorlu imtihanlardan geçirecek ve rahatını bozacak, hiç şüphesiz göklerin ve yerin kanunlarının elinde olduğunu hatırlatacaktır.

Dünyanın en güçlü iktidarını elinde tuttuğunu sanan zavallılarda bu görünmeyen sinsi düşmanın karşısında aciz ve çaresiz kalmışlardır. İşte bu görünmeyen düşman endişe ve panik yaşatırken, bir taraftan da insanlara kıyametin provasını öğretip, Allah'ın gücünün üstünde güç olmadığını ispatıdır.

**“Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir istek duyar.”** (70/11)

Refah seviyesi yüksek ülkelerde, modernitenin esiri olmuş, kendi kendine yettiğini sanan insan, görünmeyen bu sinsi düşman ile bir kez daha idrak etmiş oldu ki bedeni sınırsızca doyururken ruhu aç bırak-

mak büyük bir zulümmüş. Evrensel değerler çürütülmüş, ahlakî prensipler yok edilmiş, din sosyal hayattan çıkarılıp ibadethanelere hapsedilmiş, kültür, örf, adetler rafa kaldırılmış. Dolayısıyla bunlar, insanı adeta bambaşka bir varlığa çevirmiştir. İnsanın ayartıcı benliği yeryüzünde fesadı çıkarmış, adalet duygusu yok edilmiş ve mahlukatın yaratılışı bozulmuştur. (4/118-119) Ülkeler küçülmüş adeta karma kültürlerin meydana getirdiği farklı yapılar oluşmuştur. Artık bayramlar eski bayramlar değil, düğün ve eğlenceler hiç bize ait değil, ne yaşlımızın ne gencimizin umurunda değil nereye bu gidiş, nereye bu savrulmuş? Evlenme teklifleri, Baby showerlar en görkemli şekilde yaşanacak ve herkes de orada hazır, aynı anda sosyal medyada paylaşacak. Ne yedik, nereye gittik, hangi marka elbiseyi giydik vs. Kız isteme merasimleri en popülerlerinden olmalı, elbiseyle pasta mutlaka birbirine uymalı, getirilen çiçekler yüz liradan aşağı olmamalı hiç eksiksiz düğün dernekler kurulmalı(!) Hiç kimse bu gidişe, bu hıza yetişemezken varlığı bile merceklerle zor görülen sinsi düşman corona, insanı adeta aslına döndürdü. Dünyayı gezmek isteyen insan şimdilerde mahalleye çıkıp bir tur atmaya razı oldu.

Kendine yabancı ruhunu aç bırakmış insan, bugün karşılaştığı bu tehlikeli sinsi düşmanla savaşmayacağını çok iyi anlayıp idrak etmiş oldu. Özgürlük

adı altında atılan her yanlış adım işte bugün insanın ne kadar hazırlıksız ve donanımsız olduğunu ortaya çıkardı ve intiharlar kaçınılmaz oldu. Özgür olmanın kodlarının, Allah ile sağlam bir bağ kurma olduğunun idrakine varıldı. Bu görünmeyen sinsi düşmandan sonra toplumun büyük bir bölümünün biyolojik ve psikolojik travmalar yaşayacak olması kaçınılmazdır. Bu travmaları rehabilite edebilecek, insanların sorunlarını çözebilecek, sevgi ve şefkatle insanı içsel bir yolculuğa hazırlayacak manevi rehberlere acilen ihtiyaç vardır. Son günlerde birçok insan kendinin farkına varmış ve doğayla bütünleşme çabalarına başlamıştır. Allah ile bağlarını kuran ve fıtratına dönen insan, vicdanının sesini dinleyerek hem adil hem de sevgi dolu olacaktır.

İnsanlar güzelleştikçe dünya, dünya güzelleştikçe doğa renkten renge bezenecek ve tekrar dünya yaşanılır bir evren haline gelecektir.

Vahyin inşa ettiği insan, hayatının merkezine Allah'ı koymalı, bu sinsi düşmana karşı tedbirini almalı, tevekkül etmeli ve manevi yönden çok yara almış olan toplumlara şifa dağıtmalıdır. Artık eskiye göre alışılmış tarzlar bir devrim geçirdi. Korkuyu acıyı ve çaresizliği tadan toplumlar, artık farklı gözlerle bakıyor, farklı kulaklarla duyuyor, farklı düşünüyor. Bu çaresizliğin içinde dibe vurmuş bir psikoloji ile bağlanmak, ümit etmek istiyor ve sürekli çareler arıyor. Toplumların çaresizce ruhsal çöküşe geçtiği bu dönem müminler için büyük bir müjde. Tüm dünyada çözüm olarak pankartlarla ayetler yayınlanıyor, semalarda ezanlar yankılanıyor. Düşünmesi, hayal etmesi bile bizi mutlu ederken ezan sesi semalarda bizi kendimize getiriyor.

**“İçinizde (insanları) iyiliğe çağıran, marufa uymalarını isteyen ve münkerden men eden bir topluluk bulunsun. İşte böyle toplumlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.” (3/104)**



Şili'nin kuzeyinde bulunan ve dünyanın en kurak çöllerinden biri olan çöl Atacama Çölü'dür. Bu çöle ortalama beş veya yedi yılda bir kez yağmur yağar. İşte o kızgın ve kurak toprağın altında yıllarca sabırla bu yağmuru bekleyen tohumlar, yağmur sonrası o kocaman çölü çiçek bahçesine dönüştürür. Nerede yaşam varsa orada ümit vardır. Büyük travmalar yaşayan insanlara mutluluğun adresini göstermek müminlere farzdır. İnançsız çaresiz ruhen dibe vurmuş toplumlarda güçlü duruşu olan, sağlam imanı bulunan müminlere büyük ihtiyaç vardır. Tıpkı Atacama Çölü'ndeki çiçeklerin yağmuru beklediği gibi özüne susamış insanları aslına çevirmek için çalışmalıdır. Mutsuz, çaresiz korku ve panik içinde olan bir insanın psikolojisi o kişiyi mikroptan virüsten daha çabuk öldürür. Çöle dönmüş gönüllere vahiy ile terapi, bu musibetin ardından hayırları getirecektir. Kozasında bekleyen kelebekler gibi, kuru dalda açan tomurcuklar gibi, toprağın altında suyu bekleyen tohum gibi cesedinden çıkarıp cevheri ile buluşturacaktır.

**“Yumurta dıştan kırılırsa yaşam son bulur, içten kırılırsa yaşam başlar. Zira önemli dönüşümler hep içten başlar.”**  
İbn-i Rüşd