

ÖRTÜLERİNE BÜRÜNENLER

Bu yazıda kapitalizme ve Komünizme kısaca değindikten sonra, bozulmuş dengelere dikkat çekecek ve fitrata uygun ekonomik sistemin nasıl olacağını anlamaya çalışacağız.

Duamız: “*Sahibimiz! Bizi yoluna kabul ettikten sonra, kalplerimizin eğrilmesine izin verme. Bize katından iyilikte bulun! Hep başış yapan Sen'sin.*” (Al-i İmran 3/8)

Giriş

Kitabımız Kur'ân'ı anlama çalışmalarında “Tasdik” vurgusunu göz ardı etmek ve Nebîmiz Hz. Muhammed'in (sav) tebliğinden önce yeryüzünde İslâm hiç yaşanmamış gibi öncesi olmayan bir din algısıyla Kur'ân'a yaklaşmak, bir çok âyetin anlaşılmasında güçlüklerle yol açmıştır.

Bu âyetlerden birisi de Hud Sûresi 5. âyettir;

“Bilin ki onlar, ondan gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine büründükleri zaman neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı da o bilir.”

Bu âyeti incelerken üzerinde duracağımız konuları soru başlıkları şeklinde şöyle sıralayabiliriz:

- Kimler?
- Kendisinden gizlenen şey nedir?
- Gizlenmek için “göğüslerin iki büklüm edilmesi” nasıl yapılır?
- Örtülere bürünmek ne zaman ve nasıl olur?
- Gizlenen nedir? Açığa vurulan nedir?
- Göğüslerde olan nedir?

Bu soruların cevaplarını âyetin siyak-sibak ilişkileri

ve nüzul dönemi bilgilerinin yanı sıra başta da belirttiğimiz gibi kitabımız Kur'ân'ın “tasdik” vurgusunu ve yeryüzünde insanlık tarihi boyunca geçerli ve Allah (cc) indindeki tek dinin “İslam” olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak bulmaya çalışacağız.

Öncelikle “tasdik” ilişkisinin Kur'ân'daki vurgulanma çeşitlerini görmek üzere Dr. Fatih Orum'un “Tasdik, Tebyin ve Nesih” adlı kitabından şu alıntıyı paylaşalım :

- *Ehl-i Kitab bir nebi beklentisi içerisindeydi. Kur'ân, vasıflarını iyi bildikleri o nebiye kucak açıp onu görmezden gelenlerin başını çekmemeleri gerektiğini söylüyordu.*
- *Ellerindeki kitabı tasdik eden bir rasul geldiğinde ona tabi olup destek verme sözü vermişlerdi ve Kur'ân onlara bunu hatırlatıyordu.*
- *Mekkî sûrelerde yoğun bir şekilde İsrailoğullarından, onlara gönderilen nebilerden önceki nebilerden, onların mücahedelelerinden ve eski ümmetlerden bahseden pek çok âyet bulunmaktadır.*
- *Kur'ân, Muhammed'e (sav) indirilenlerin öncekilere indirilenlerin kitaplarında da bulunduğu dikkat çekmiştir.*
- *İki vahiy arasında karşılaştırma yapmaları için İsrailoğullarının âlimlerinin kanaat ve şehadetlerine atıfta bulunulmuştur.*



- Tüm mucize taleplerine karşı Kur'ân ısrarla iki vahiy arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir.
- Ehl-i Kitab için büyük anlamlar ifade eden bazı olay ve kavramlardan bahsedilerek sadece onların bileceği bazı gerçeklere değinilmiştir.

Ele aldığımız Hud Sûresi 5. âyetin de bu bağlamda Ehl-i Kitabı (ellerindeki kitabın ehli olanları) ilgilendiren unsurları barındırdığını söyleyerek soru başlıklarımıza geçebiliriz.

A. “Bilin ki onlar...” – Kimler ?

Bu sorunun cevabını bulabilmek için önceki âyetlerin (Hud Sûresi 1-4) kimlere hitap ettiğini anlamamız gerekir.

Söz konusu âyetlerde; Kur'ân'ın Allah (cc) tarafından açıklanmış olduğu, böyle olmasının nedeninin insanların Allah'tan (cc) başkasına kul olmasını engellemek olduğu, rasulün işte bu özellikte bir kitap ile uyarın ve müjdeleyen bir rasul olduğu, uyarılan ve müjdelenen insanların bağışlanma dilemeleri, yüz çevirmemeleri, büyük günün azabından korkmaları gerektiği anlatılmaktadır.

Bu noktada “Kimler?” sorusunun cevabına ulaşmak

için “biz” ve “siz” zamirlerine hangi karşılığın verilmesi gerektiği önem kazanmaktadır;

Biz : Allah (cc), melekler, rasuller ve kitaplar,

Siz : Bir rasûl ya da bir kitap ile uyarılmış olan insanlar,

Onlar: Allah (cc) ile kul arasına girenler, Allah'ın (cc) kitaplarının kendi kendini açıklama özelliği olduğunu bildikleri halde “kitabı ancak biz açıklarız” diyenler, ruhban, ahbar ve din adamları sınıfından olup kendilerine kul olunmasını isteyenler, kendilerine kurtarıcı, aracı, affedicisi, şefaathçi pâyesi biçenler.

Buna göre Hud Sûresi 5. âyet özelinde “onlar” zamirinin ifade ettiği kişiler; Allah'tan (cc) gelen bir kitabın yine Allah (cc) tarafından açıklanmasının ne demek olduğunu bilen, Allah (cc) ile kulları arasına girerek rasul'u görmezden gelmekte öncülük yapan din adamları yâni “Ehl-i Kitab”tır. (Ellerindeki kitabın “ehli” olanlardır)

B. “...O'ndan gizlenmek için...” – Kendisinden gizlenen şey nedir ?

Kitabımız Kur'ân'da yer alan birçok âyetin kendi kitaplarında olan âyetler ile örtüşüğünü ve hatta

birçoğunu açıkladığını anladıkları halde görmezden gelmeleri ve bu gerçeği adeta kendilerine bile itiraf edememeleri Ehl-i Kitab'ın Kur'ân'dan gizlendiklerini gösterir.

Üstelik "kitap ehli din adamları" gizlenme fiilinin titizlikle yapılması gerektiği hususunda birbirlerine uyarılarda bulunmuşlardır.

"Allah'ın kitabına inanıp güvenenlerle karşılaşınca "Biz ona güveniriz!" derler. Birbirleriyle baş başa kalınca da şöyle derler: "Allah'ın size gösterdiği şeyi (o kitabın doğruluğunu) onlara mı söylüyorsunuz? Sahibinizin (Rabbinizin) katında size karşı delil getirsinler diye mi? Hiç aklınızı çalıştırmaz mısınız?" (Bakara 2/76)

C. ".....gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler..." - Gizlenmek için "göğüslerin iki büklüm edilmesi" nasıl yapılır ?

Bu eylemin nasıl yapıldığını anlayabilmemiz için âyette geçen "li-yestahfû" ve "yešnûne" kelimeleri üzerinde durmamız gerekir.

Âyette geçen ve "Ha-Fe-Ye" kök harflerinden türetilmiş "li-yestahfû" kelimesi "gizlenmek" şeklinde anlamlandırılmakla birlikte bu kelimenin kitabımız Kur'ân'da bulunan ve yine "gizleme" anlamı verilen başka kelimelerden ayrıldığı bir nokta bulunmaktadır. Bu konuda Erdem Uygan'ın "Kur'an'daki İki Farklı Gizleme İfadesi: Kitmân ve İhfâ" adlı makalesinden şu alıntıyı paylaşalım:

"Kur'an'ın bu kelimeye verdiği gizleme anlamı 'keteme' kelimesinden farklı bir gizlemeyi anlatmaktadır. 'Keteme' kelimesinde, gizlenecek şeyin başka bir yapıya büründürülerek gizlenmesi, diğer bir deyişle gerçeğin gerçek olmayana çevrilerek gizlenmesi söz konusu iken 'hafiyeye' kelimesinde gizlenecek şeyle ilgili hiçbir bilgi verilmeden, sır gibi saklanarak gizlenmesi anlamı

mevcuttur."

Bu ayrıntı ile anlaşılıyor ki Ehl-i Kitap, kendi menfaatleri zarar görmesin diye saklamak zorunda hissettikleri bilgidan hiç kimseye bahsetmemek için adeta kendi benliklerinde bir iç savaş yaşamaktadırlar. Bu iç savaşın bir tarafında kendilerini "ısr" yükünden kurtulmaya çağırın Kur'ân âyetleri diğer tarafında ise vazgeçmek zorunda kalacakları menfaatleri, itibarları ve kibirleri bulunmaktadır.

Yine âyette geçen ve "Se-Nun-Ye" kök harflerinden türetilmiş "yešnûne" kelimesi "iki büklüm ederler" anlamındadır ki bu yukarıda da bahsettiğimiz kendi benliklerinde yaşadıkları iç çatışmanın şiddetini göstermektedir. Bu kişilerin etraflarına karşı farklı kendi başlarına iken farklı bir tarzda karakter ortaya koymaları, benliklerini ikiye bölmek zorunda kalmalarına neden olmuştur.

D. "...Yine bilin ki örtülerine büründükleri zaman..." - Örtülere bürünme ne zaman ve nasıl olur ?

Başta da belirttiğimiz gibi incelediğimiz âyette muhatap "Ehl-i Kitap"tır. (Ellerindeki kitabın "ehli" olanlardır) Bu kişilerin örtülerine büründükleri bir zaman diliminin mevcut olduğu ve bu bürünme anında yaptıkları eylem, söyledikleri dualar hakkında kısa bir araştırma ile bazı sonuçlar elde edilebilir.

Mesela; Yahudilerin dinsel objeleri arasında "tallit" önemeli bir yer tutar. Tallit, Türkçe'de şal, cüppe, manto gibi anlamlar verilebilen battaniyeyi andıran, dikdörtgen şeklinde bir örtüdür.

Tevrat- Sayılar Kitabı 15. bölüm 37.-41. âyetler, "Püsküllerle İlgili Kural" başlığı ile verilir ve tallitin kaynağını hangi emirden aldığını ortaya koyar :

"RAB Musa'ya şöyle dedi: "İsrail halkına de ki, 'Kuşaklar boyunca giysinizin dört yanına püskül dikeceksiniz. Her

Kur'ân'ın "tasdik" vurgusunu ve yeryüzünde insanlık tarihi boyunca geçerli ve Allah (cc) indindeki tek dînin "İslam" olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak bulmaya çalışacağız.

püskülün üzerine lacivert bir kordon koyacaksınız. Öyle ki, püskülleri gördükçe RAB'bin buyruklarını anımsayacaksınız. Böylelikle RAB'bin buyruklarına uyacak, yüreğinin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz. 40. Ta ki, bütün buyruklarımı anımsayıp tutasınız ve Tanrınız için kutsal olasınız. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız RAB benim. Tanrınız RAB benim.”

Bu âyetlerde emri verilen püsküllerin uygulanabileceği şekilde giysi “talit” denilen şal, cübbe vb. gibi bir örtüdür. Bu örtülerin kaliteli ve pahalı olup din adamları tarafından kullanılanları olduğu gibi normal kumaşlardan halkın kullandığı tipte olanları da vardır.

Önceleri normal hayatta giyilmekte iken giderek bir dua şalına dönüşen ve yalnızca ibadetler esnasında giyilen tallitler, erkekler tarafından haftanın her günü sabah duası esnasında kullanılmaktadır. Bu şal giyilmeden önce ise nerdeyse kendi çapında bir merasim şeklinde özel bir dua okunur. Yani sabah duasında tallit giymeden önce kişiler başlarını tallit ile tamamen örter, duygularını yoğunlaştırarak bir dua okur, daha sonra talliti elbise şeklinde üzerlerine giyerek sabah duasına geçerler.

Âyetin bu kısmında geçen ve “Sin-Ra-Ra” kök harflerinden türetilmiş “yusirrûne” kelimesi de “gizledikleri” şeklinde anlamlandırılmakla birlikte bu kelimenin kitabımız Kur'an'da bulunan ve yine “gizleme” anlamı verilen başka kelimelerden ayrıldığı noktanın tespiti de önemlidir.



Buradaki gizleme; toplumun bir kısmının bildiği şeyin yine o toplumun geri kalan kısmından kendi aralarında bir “sır” şeklinde saklaması bağlamında ele alınırsa ellerindeki kitabın ehli olanların (Ehl-i kitap), kitap verilenlerden (ütü'l kitap) sakladıkları “sır” sonucuna ulaşılabilir. Kendi aralarında konuşurken birbirlerine fısıldadıkları bu sırlarını, itibarları ve menfaatleri

zedelenmesin diye toplumlarından özenle saklamaktadırlar.

Şal/Tallit örtülerine bürünerek tutkulu ve duygu dolu bir biçimde Allah'a yönelen Ehl-i Kitap alimleri, her ne kadar görünüş itibarı ile tastamam ve Tevrat âyetine şeklen uygun biçimde dualarını yapsalar da içlerinde “sır” olarak taşıdıkları hakikat gerçeğini toplumlarına anlatmadıkları müddetçe yüz çevirmiş durumdadırlar.

E. “...neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir.” - Gizlenen nedir? Açığa vurulan nedir?

Ehl-i kitap din adamlarının toplumlarından gizledikleri şey; ellerinin arasındaki kitapta yeni gelecek nebiyi tanımlayan ve geldiğinde o nebiye uyup davasında ona yardımcı olunacağına dair sözlerin olduğu âyetler; açığa vurdukları ise çeşitli yorumlar yaparak kendi menfaatlerini pekiştirmeye müsait hale getirdikleri âyetlerdir.

“Onlar ümmi nebi olan bu Rasul’e uyan kimselerdir. Onun özelliğini yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı bulurlar. O resul onlara, marufa uygun olanı emreder ve münkeri yasaklar. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. İsr’larını, üzerlerindeki ağır yükleri kaldırıp atar. Kim ona inanır, onu destekler, ona yardım eder ve onunla birlikte indirilen nûra (kitaba) uyarsa, işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır.” (Araf 7/157)

Bazı önemli dini günlerde Ehl-i kitap din adamları, Tevrat’ın bazı kısımlarını yaprak parşömenler üzerinde halkın önüne açıp kısa bir süre gösteriyorlar diğer günlerde ise bu sayfaları kutsal sandıklar içerisinde saklıyor sadece kendileri okuyorlardı.

“*(Yahudiler) Allah’a hak ettiği ölçüde değer vermediler. Çünkü “Allah hiçbir insana bir şey indirmiş değildir.” dediler. De ki “Öyleyse Musa’nın insanlar için bir nur ve bir yol gösterici olarak getirdiği o kitabı kim indirdi? Siz onu yapraklar üzerine döküp gösteriyor birçoğunu da gizliyorsunuz. Size de atalarınıza da bildedikleri şeyler öğretilmiştir. Sen, “Onu indiren Allah’tır” de sonra onları daldıkları yerde bırak da oynamaya devam etsinler.” (En’am 6/91)*

F. “Göğüslerde olanı da O bilir.” - Göğüslerde olan nedir?

Kitabımız Kur’an’da bulunan farklı âyetlerden anlıyoruz ki bu kişiler nefret, öfke ve kibir ile beslenen bir inkar psikolojisi ile hareket etmektedir.

Rabbimiz ise içlerinde taşıdıkları bu duyguları bilmekte ve kitabımız Kur’an ile mümin kullarına bu tipin inkar psikolojisini haber vermektedir.

“Ey Allah’a inanıp güvenenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin, aklınızı çelmek için yapmadıklarını bırakmazlar; işlerinizi çıkmaza sokacak şeyleri araştırırlar. Nefretleri sözlerinden belli olur. Göğüslerindeki nefret ise daha büyüktür. Aklınızı kullanasınız diye onlarla ilgili âyetleri (bütün özelliklerini) açıkça ortaya koyduk. Bakın! Siz onları seven kimselersiniz ama onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına inanırsınız oysa onlar sizinle karşılaşınca “İnadık!” der, kendi başlarına kalınca öfkelerinden

den tırnaklarını yerler. Onlara de ki: “Öfkenizle beraberin” . Onların göğüslerinde neler olduğunu Allah bilir.” (Al-i İmran 3/118,119)

“*Yanlış davrananlar dışındaki Ehl-i Kitap ile mücadeleyi, en güzel yöntemden başkasıyla yapmayın. Onlara deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olmuş kimseleriz. İşte böyle; bu kitabı sana biz indirdik. Önceden kendilerine kitap verdiklerimiz buna inanacaklardır. Çevrendekilerden de ona inananaklar vardır. Âyetlerimizi görmezlik edenlerden başka hiç kimse onları bile bile inkar etmez. Bundan önce bir kitabı ne okumuş ne de elinle yazmıştın; öyle olsaydı batıla dalanlar şüphelenirlerdi. Kur’an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların göğsüne işleyen apaçık âyetlerden oluşur. Yanlışta dalanlardan başka hiç kimse âyetlerimizi bile bile inkar etmez.” (Ankebut 29/46-49)*

“Ellerinde bir delil (dayanak) olmadan Allah’ın âyetleri hakkında tartışmaya girenlerin göğüslerinde, asla ulaşamayacakları bir büyüklük duygusu vardır. Sen Allah’a sığın. O dinler ve görür.” (Mümin 40/56)

Sonuç

Kitabımız Kur’an’da yer alan “tasdik” olgusuna gerektiği şekilde önem verilmeden yapılan birçok meal ve tefsir çalışması, öncesi olmayan bir din algısının yayılmasına hizmet etmekten başka bir işe yaramamaktadır.

“Tasdik” olgusunun gözlerden kaçırıldığı ve neredeyse yok sayıldığı meal çalışmalarının, özellikle parlatılması ve yaygınlaştırılması ise bilinçli bir organizasyonun varlığına dair bir ipucu olabilir.

Ehl-i Kitap din adamlarının tarihte, nebimiz Hz. Muhammed’in (sav) yaşadığı dönemde ve şimdi dahi “tahrif” konusunda mimli olduğunu bildiğimiz için anlamın bazen özellikle muğlak bırakıldığı bu tür âyetlerin üzerinde “tasdik” vurgusu göz önünde bulundurulurularak tekrardan bir çalışma yapılmalıdır.

Muhakkak ki doğrusunu Allah (cc) bilir.